



Parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap St. Jan de Doper-Visitatie

Mgr. Nolenslaan 99,
3119 EB Schiedam.
info@sintjan-visitatie.nl



Schiedam, 30 oktober 2020

Aan: de vrijwilligers van de
voormalige deelgemeenschap Sint Jan-Visitatie

Beste allemaal,

Het is al weer twee maanden geleden dat we in onze kerk de onttrekkingsviering hebben gehad: 30 augustus jongst leden. Aansluitend is er in de maand september door een aantal vrijwilligers hard opgeruimd. Mogelijk hebben jullie op www.sintjan-visitatie.nl daarvan gelezen. Ook is in die maand nog door enkele vrijwilligers Kerk aan de Waterweg onder onze parochianen verspreid en hebben de laatste Glossy's hun weg gevonden. Op 30 september zijn de sleutels van het gebouw aan de vicevoorzitter van het parochiebestuur overhandigd. Vanaf dat moment dragen we geen verantwoordelijkheid meer over het gebouw.

Op 25 september hebben we in de Singelkerk de eerste ontmoeting en vesperviering gehouden. Daar kwamen een kleine 30 belangstellenden op af. Dat geeft hoop voor de toekomst. Vrijdag de 30^e oktober is de tweede vesperviering geweest. De ontmoeting is wat beperkt geweest, gezien corona. Met de aanwezigen echter hebben we een mooie versper mogen vieren.

In Gods aanwezigheid zijn wij, met elkaars inbreng, sámen kerk. Dat heeft het verleden van onze deelgemeenschap wel bewezen. Altijd hebben veel vrijwilligers een bijdrage geleverd aan het werk wat er in onze kerk te doen was. Dat liep van voorbereiden van de liturgie tot het maken, drukken en vouwen van boekjes, van muzikale ondersteuning tot het afwassen na de koffie, van het bemensen van het secretariaat tot het stofzuigen van de matten in de voorhal, noem maar op. Ook toen er mensen weg vielen, waren er telkens anderen die insprongen of een tandje bij zetten. Zo hebben we tot het laatst toe met inzet van velen van onze deelgemeenschap een echte gemeenschap gemaakt. Chapeau, of op zijn Nederlands: petje af!

We hebben nog een allerlaatst presentje voor je. We geven dit als dank voor al het werk wat we als vrijwilligers samen voor onze deelgemeenschap hebben gedaan. We hebben het niet zonder elkaar gekund. Dit is een kleine blijk van onze grote waardering voor je bijdrage die je aan onze deelgemeenschap geleverd hebt. Onze grote, grote dank!!

En nu?

We hopen dat ieder zijn weg zal vinden in Gods kerk, waar dan ook.

Ook hopen we dat we elkaar voorlopig nog kunnen blijven treffen in de vespervieringen.

Tot ziens.

Het gaat ieder goed!!

De kernvrijwilligers,

Ton Durenkamp,
Frans Jungschläger
Anneke van der Steen
Wim van der Steen
Yvon Westhuis
Hans Zoetmulder.