

Oecumenische viering vanuit de Laurens op TV

Rijnmond

10.00 – 12.00 uur



Komende zondag 22 maart is de eerste oecumenische viering te bekijken op [Rijnmond TV](#). Deze korte dienst van een half uur herhaalt zich tussen 10.00 en 12.00 uur. Het is de bedoeling dat iedere zondag een oecumenische viering uitgezonden wordt. Ook de Witte Donderdag en Goede Vrijdag zal er een uitzending zijn.

Voorgangers: ds. Harold Schorren, city pastor Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum en predikant Laurenspastoraat (welkom en overdenking), en pastor Rob Lijesen, Rooms-katholieke Kerk Rotterdam (gebeden en zegen)

Lector: Gerben Joustra, Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Organist: Hayo Boerema

Laurenskwartet: Elise van Es (sopraan), José Donkersloot (alt), Gijsbert Westland (tenor), Bram Trouwborst (bas)

De orde van deze korte dienst is als volgt:

- Welkom
- Orgel
- Openingsgebed
- Psalm van de zondag: Psalm 122 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Tekst Muus Jacobse / melodie Genève 1551

- Schriftlezing Johannes 9:1-17 (*Nieuwe Bijbelvertaling*)
- Antwoordpsalm: Psalm 23 e (De Heer is mijn herder)

Tekst: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde / melodie IWVL

- Korte overdenking
- Lied 534 (Hij die de blinden weer liet zien)

Tekst: Henk Jongerius/ melodie: Edward Miller

- Gebeden
- Zang: Notre Père (Onze Vader) *Maurice Duruflé, 1902-1986*
- Zegen

De naam van deze zondag 'laetare' (= verheugt u) wordt ontleend aan de antifoon bij de Psalm. Een antifoon is een soort refrein bij de Psalm die voor en na de Psalm klinkt. Vaak een kerntekst uit de Psalm zelf die het karakter van de zondag vervolgens kleurt. Op deze zondag is de antifoon niet uit de Psalm, maar uit Jesaja 66:10: 'Laetare Jerusalem...' (Verheugt u met Jeruzalem...). Dit 'verheugende' karakter zien we als sinds de 9^e eeuw ook terug in de kleur van deze zondag, namelijk roze. We zijn halverwege de vastentijd en door het paars van de veertigdagen schijnt al iets van het licht van Pasen door.