

Parochie De Goede Herder

Parochiebestuur

Singel 104

3112 GS Schiedam

secretaris@goedeherderparochie.nl



Schiedam, 25 januari 2019

Geachte Parochianen,

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in de parochie 'De Goede Herder' Schiedam-Vlaardingen-Maassluis. De Parochie bestond toen vijf jaar.

Dit onderzoek laat een beeld zien van een sterk afnemende deelname van katholieken aan vieringen en aan de sacramenten. Een ontwikkeling die overigens geheel in lijn is met de landelijke trend.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het parochiebestuur zich de centrale vraag gesteld wat er dient te gebeuren om een vitale parochie te vormen, die uitnodigend en aantrekkelijk is voor mensen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Na raadpleging van de kernvrijwilligers en in overleg met de bisschop is in 2017 besloten te werken aan een bundeling van krachten:

Binnen vijf jaar is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd. Een logisch gevolg hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad ook één centrale kerk voor vieren, leren en dienen komt.

Dit besluit, de zogenaamde "STIP op de Horizon", betekent voor Schiedam dat de huidige vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan en dat er één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats komt. De uiteindelijke kerk voor vieren, leren en dienen wordt de Basiliek.

De Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen deze termijn van vijf jaren worden gesloten. De Jacobuskerk zal vooralsnog open blijven, als aanvullende plaats van vieren. Over vijf jaar zal dit opnieuw bezien worden.

In april 2018 is vervolgens besloten na de zomer van 2018 te starten met gezamenlijke vieringen in de Basiliek, waarbij de andere drie kerken gesloten zijn. Belangrijk is daarbij dat in de gemeenschappelijke diensten de "kleuren" van alle vier de deelgemeenschappen tot uitdrukking komen.

Een datum van sluiting van de Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk was tot nu toe niet vastgesteld. Inmiddels is door Parochiebestuur en Pastoraal team, in overleg met de bisschop, besloten om deze beide kerken te sluiten in de zomer van 2020.

Dit tijdstip geeft voldoende tijd om de kerkelijke procedure van onttrekking aan de eredienst te volgen en ook om te kijken naar herbestemmingsmogelijkheden voor de beide gebouwen.

Door de beide kerken gelijktijdig aan de eredienst te onttrekken, maken de twee deelgemeenschappen samen de overgang naar de Liduinabasiliek als nieuwe gezamenlijke kerk.

Op dat moment gaan we van één gemeenschappelijke viering per maand naar een situatie waarbij iedere zondag alle “kleuren” tot hun recht gaan komen. Hoe dit er precies uit gaat zien, willen we beslissen aan de hand van de ervaringen met de gemeenschappelijke vieringen, die we dan opgedaan hebben.

Naast dit aanbod in de Liduinabasiliek zal er in de komende jaren een aanvullend aanbod zijn in de Jacobuskerk, met name ook de zondagsliturgie.

Bestuur en Pastoraal team Parochie De Goede Herder
Januari 2019