

Kerkpleinnieuws

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie nummer 41 week 02 september – 08 september

Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.

Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. E-mail: info@sintjan-visitatie.nl
Website: www.sintjan-visitatie.nl. Bankrekening: NL68INGB0000203272
Kopij en info kerkpleinnieuws: info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl

E-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

Vieringen

Geen viering; in Schiedam uitsluitend een viering in de Basiliek

Zondag 08 september 10.30 uur **De Basiliek**
23^e zondag door het jaar
eucharistieviering
voorganger: pastor Henri Egging
koor: zanggroep Sint Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

September 2019, pastor Kees Koeleman met pensioen

Zoals u al in ons parochieblad Kerk aan de Waterweg heeft kunnen lezen neemt pastor Kees Koeleman wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van parochie de Goede Herder. We zijn dankbaar dat Kees zich zoveel jaar met veel energie en enthousiasme heeft ingezet voor onze parochie. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, overal snorde hij op zijn scooter heen, voor vieringen, vergaderingen, catechese, uitvaarten en bezoeken, Kees was er. We zullen hem gaan missen. Natuurlijk laten we Kees niet zomaar vertrekken, er is op twee momenten gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

Vrijdag 6 september: Locatie de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen

19.00 – 20.00 uur inloop, koffie en ontmoeting
20.00 uur voedsel voor de ziel, ons aangereikt door ds. Jan de Geus en Chantal van Heeswijk, theatermaakster, schrijfster en performer.
21.30 – 23.00 uur gezellig samenzijn en gelegenheid tot afscheid nemen.

(in verband met de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via 06- 10709911 of e.barendragt@goedeherderparochie.nl)

Zondag 8 september: Locatie Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen

10.30 uur Woord- en communie afscheidsviering waarin Kees de voorganger is.
Muzikale medewerking van het **KIK** (Klaar Is Kees) projectkoor.

Aansluitend aan de viering is er een afscheidsreceptie met volop gelegenheid om Kees de hand te schudden.

(in verband met de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via 06- 10709911 of e.barendragt@goedeherderparochie.nl)

In de St. Jan de Doper-Visitatiekerk liggen formulieren waarop u uw persoonlijke (afscheids)boodschap aan Kees kunt achterlaten.

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 21^e zondag door het jaar, 25 augustus 2019
(Lezingen: Jesaja 66,18-21; Lucas 13,22-30)

“Heer, zijn het er weinig die gered worden?” Jezus antwoordt kort en krachtig: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen maar zij zullen daar er niet in slagen”

Hoe kan je deze niet zeer bemoedigende woorden een plek geven. Hoe mag je dit verstaan.

De aansporingen van Jezus houden verband met een waarschuwing tegen zelfgenoegzaamheid. Hij wijst erop dat allen die Hem volgen niet de denkfout moeten maken dat zij wel goed zitten, dan hun niets meer kan overkomen. Maar, zegt Jezus, dan ben je er nog niet, dan begint eigenlijk pas.

Het zou bij je kunnen opkomen dat er blijkbaar een verschil is tussen “christen zijn” en “christen worden”. Bij christen zijn kun je denken dat het wel goed zit met je, en dat is gevaarlijk.

Bij christen worden weet je gewoon dat je er voortdurend aan moet werken, en dat is een uitdaging.

“Nee”, zegt Jezus, “zelfs al heb je openlijk gegeten en gedronken met de Heer, en al heb je van nabij al het onderricht gevolgd, en je roept dan, kloppend aan de deur om binnen te komen: “Heer, doe open!”

Dan nog loop je het risico om buiten gesloten te worden. Want dat alles biedt nog geen enkele garantie. Het is geen verzekering die je afgesloten hebt om risicoloos te kunnen leven.

Het gaat uiteindelijk om het doen van gerechtigheid. Christen word je elke dag op nieuw!

Hoe mag je de zin opvatten: “Als eenmaal de huisvader **is opgestaan** en de deur heeft gesloten”?

Misschien duidt dit wel op Pasen, dat er telkens nieuw leven mogelijk is in het hier en nu.

Erop vertrouwen dat elke dag Pasen kan plaatsvinden. Je kunt telkens weer “**opstaan**” en gerechtigheid doen!

Drie deuren, twee brede en één smalle:

Achter de eerste brede deur liggen de zekerheden opgestapeld, de stenen tafelen van de uitgesleten paden, de steunpilaren van de geldende orde, schuilkelder tegen de gevaren van de boze wereld.

Geen uitgang. Alleen muren. Geen doorgang.

Achter de tweede brede deur zoeken mensen vergetelheid, een uurtje rust om alle narigheden van het leven te vergeten. Verwijlen bij mooie klanken, zachte woorden, het verleden koesteren, dromen van een goed wereldje. Geen uitdaging. Alleen troost. Geen appél.

Achter de smalle deur is alleen maar ruimte, verte, oproep om vrij te worden. Elke knechting van buitenaf weigeren, de bekoring van de brede weg weerstaan, zoeken naar de goede weg, zelf toekomst scheppen.

Maar nooit alleen op eigen houtje. Altijd samen met andere reisgenoten. Op tijd stilstaan bij de weg.

De richting ijken van het evangelie. Jezus heeft voor ons een Blijde Boodschap.

Hij zegt ons toekomst en leven aan.

Mogen wij leven naar Gods bedoelingen zoals wij altijd toch weer bidden in het Onze Vader: “Uw wil geschiede, Uw koninkrijk kome.”

Een aantal jaren geleden werd ergens in Engeland een schilderij onthuld. Hierop stond Jezus afgebeeld.

Hij stond voor een huis en klopte op de deur. De mensen die het schilderij zagen, vonden het heel mooi.

Toen merkte een toeschouwer iets bijzonders op. Hij ging naar de kunstenaar die het schilderij gemaakt had en zei: ‘Ik vindt het een mooi schilderij, maar U bent iets vergeten.

De deur waarop Jezus klopt heeft geen klink. Hoe kan Jezus dan naar binnen gaan?’

De kunstenaar antwoordde: ‘Die deur is de deur van ons hart.

Ze kan alleen van binnenuit opengemaakt !’

Amen.

15 september: opening laatste seizoen en gesprek

Met de start van september is de zomer alweer (bijna?) voorbij. Er start ook voor onze geloofsgemeenschap weer een nieuw seizoen. Dat willen we vieren. Zondag 15 september aanstaande openen we daarom na de viering van 11.00 uur het seizoen. Dat doen we als gebruikelijk met na de koffie een drankje en een hapje.

Maar we doen die zondag de 15^e september meer.

We starten niet alleen een nieuw seizoen, we starten ook het laatste seizoen voor onze geloofsgemeenschap. Het pastoraal team en parochiebestuur hebben aan de Bisschop voorgesteld om in juli 2020 onze kerk te sluiten, samen met die van de H. Hartgemeenschap.

Ons moment van sluiten hadden we graag willen vaststellen wanneer een van de drie belangrijke pijlers weg zou vallen: voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers en de dominicaanse inspiratie door pater Leo de Jong. Vraag is dan ook hoe we verder moeten, nu pater Leo de Jong er niet meer is. Daar willen we graag met u over in gesprek gaan aan de hand van twee vragen. Daarom is er naast het drankje en hapje ook een broodje en een krentenbol.

We willen uiterlijk rond 14.00 uur de bijeenkomst stoppen. We hopen natuurlijk op de inbreng van veel van onze parochianen!

Namens de kernvrijwilligers: Wim van der Steen.

Kerk aan de Waterweg Najaar 2019

Er is weer een nieuwe uitgave van ons parochieblad "Kerk aan de Waterweg" verschenen. Binnenkort ontvangt u hem door de inzet van een aantal van onze vrijwilligers in uw brievenbus.

Nu al benieuwd? Kijk dan op onze website www.sintjan-visitatie.nl. Daar kunt u hem nu al vinden. Met veel meer andere informatie trouwens. Van harte aanbevelen!!

Oproep Geloofsverdieping

In Schiedam zijn we in het kader van geloofsverdieping bezig met het opzetten van een workshop : "omgaan met verlies". Verlies in de breedste zin, dus verlies van werk, verlies van mensen uit jouw omgeving (verhuizing), verlies van jouw vertrouwde parochie-omgeving, verlies van gezondheid of het verlies van dierbaren. Hoe ga ik om met verlies, mijn eigen verlies, maar ook met het verlies dat een medeparochiaan overkomt.

Om deze workshop breed te kunnen dragen zijn wij **op zoek**. Op zoek naar mensen, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp "mens en verlies" en meer willen weten, maar ook bereid zijn mee te werken aan een verdergaand project binnen onze Goede Herder parochie (startende in Schiedam). En als de klik er is de medeparochiaan bij willen staan om met dat verlies verder (door) te gaan. Zodat de ander niet in zijn verlies blijft hangen. Een lichtpuntje achter de horizon zijn, gesteund door het geloof en samen uit dat dal klimmen.

Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd en heeft u er zin in ons mee te helpen dit verder uit te bouwen, laat het ons dan voor 14 oktober weten via pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl.

Michiel Rutten, Janet Bisschop, Avin Kunnekkadan.

Collecte voor de PCI!

De Parochiële Caritas Instelling (=PCI) biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen van privé personen dicht bij huis, misschien wel bij u in de straat. Dat gezin met een dochter, die graag wil voetballen. Maar er is geen geld voor contributie of kleding; die man, die extra kosten aan kleding had, maar alleen een kleine uitkering heeft; de mevrouw die orthopedische schoenen nodig heeft, maar de eigen bijdrage niet kan betalen.

Dit zijn voorbeelden van individuele hulp die PCI afgelopen jaar heeft geboden.

PCI geeft ook aan instanties, zoals bijvoorbeeld de voedselbank en vluchtelingenwerk.

2x per jaar is er in de kerken een collecte voor de PCI. De najaarscollecte is op 8 september.

Dan is er in Schiedam een gezamenlijke viering in de basiliek, daar wordt gecollecteerd voor de PCI. Op die dag is er ook het afscheid van Kees Koeleman in de Pax Christikerk in Vlaardingen, ook daar zal gecollecteerd worden.

Mocht u mensen kennen, die onze (financiële) steun nodig hebben, dan kunt u ze via de kerk verwijzen naar onze PCI.

27 augustus 2019, Bericht van Marianne Verbakel

Heel onverwachts heb ik veel reacties gekregen op mijn verjaardag.

Alle mensen die kaarsjes aansteken, bidden en mij meedragen in de meditaties wil ik hartelijke bedanken. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, maar weet dat het mij goed doet.

Ik ben alsmaar bezig met allerlei vormen van therapie. Ik maak goede vorderingen, maar heb nog een heel stuk om te gaan.

Ik wens jullie allemaal heel veel inspiratie voor de weg die ieder moet gaan.

Hartelijke groet,
Marianne Verbakel

Agenda

Maandag 02 september: sirenedienst De Wissel

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest. Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!

In september is de voorganger Anneke van Mansum.

Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.

Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten

Woensdag 18 september: Bidden met open handen

Veel mensen vinden bidden moeilijk. In de dagelijkse drukte vinden we niet de tijd of de juiste woorden. Bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren en je bewust zijn van Gods aanwezigheid. Vertrouwen, openheid en een goede omgeving zijn essentieel.

Vorm: Inleiding over het boek 'School van het Gebed' van Anselm Grün. Na de pauze gesprek.

Het is niet noodzakelijk het boek aan te schaffen.

Begeleiding: pastor Charles Duynstee.

Plaats: De Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduina Basiliek).

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opgave: Niet noodzakelijk.

Zaterdag 21 september: Walk of Peace

De Walk of Peace is een initiatief van PAX en de Raad van Kerken in Nederland.

De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we met elkaar op kunnen lopen, dat Vrede Verbindt - over grenzen! .

In Maassluis - Schiedam – Vlaardingen:

Op de Internationale Dag van de Vrede - zaterdag 21 september .

Meer info via: www.vredesweek.nl/ambassades/ en www.facebook.com/vlaardingse.vredesweek

Zaterdag 28 September: De sjamaan, de dominicaan en ik

Op zaterdagmiddag 28 september is schrijfster Willemijn Dicke te gast in Citykerk Het Steiger.

Programmamaker Arjan Broers zal haar ondervragen en het publiek erbij betrekken.

De middag, getiteld 'De sjamaan, de dominicaan en ik', gaat over religieus zoeken en vinden in deze tijd, en wat we elkaar te leren hebben.

'Militant atheïst' Willemijn Dicke schreef een boek over haar spirituele zoektocht, waarin dominicaan 'pater Tycho' een grote rol speelt. 'De sjamaan en ik' beleefde in korte tijd vijf drukken.

Willemijn is een bekende van het Leerhuis. Ze was een tijd lang trouwe bezoeker van de maandelijkse zenavonden, ze heeft diverse cursussen gevolgd van 'Mystiek op straatniveau' en woonde activiteiten en lezingen bij. Ze voerde pastorale gesprekken met Leo de Jong, en wie goed leest, zal wellicht iets herkennen in Pater Tycho die in het boek wordt opgevoerd.

De dominicaan zal in geest aanwezig zijn, op 13 mei van dit jaar overleed pater Leo de Jong plotseling op Rhodos. We moeten het deze middag zonder zijn aanwezigheid doen, maar beschikken wel over een recent tv-interview waarin hij zijn denken en voelen uiteenzet.

De sjamaan en ik* is 'een nuchter, geestig verslag van een zoektocht naar zingeving', zegt de ondertitel. Willemijn Dicke (1970) beschrijft haar innerlijke onrust en haar ervaringen met spirituele sessies bij allerlei gidsen en goeroes. Ze zegt haar baan op en raakt vrienden kwijt omdat hun gedeelde wereldbeeld – een diepe afkeer van alles wat met religie te maken heeft – verdwijnt. Haar spirituele zoeken is vooral een soort fladderen, totdat ze een dominicaan ontmoet, 'pater Tycho', die in haar thuisstad Rotterdam een cursus 'mystiek op straatniveau' geeft.

Tijd: van 13.30 – 15.30 uur

Donatie: €10,00

Vanwege de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden!

Contactpersoon: info@leerhuisspiritualiteit.nl of 06-83088572

Lokatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

* Deze middag zal het boek 'De Sjamaan en ik' en de Bundel 'Een Wegloze weg gaan' verkrijgbaar zijn. (uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Het Leerhuis Spiritualiteit)

Alleen tegen contante betaling!

Maandag 30 september: Het Hallelujah van Leonard Cohen

Dit lied van Leonard Cohen is een van zijn bekendste liederen. Waarom is dit lied zo bijzonder en waarom wil iedereen dit zingen? In twee avonden gaan we dit verkennen en ervaren.

Deze twee avonden horen bij elkaar, dus u kunt alleen inschrijven voor de combinatie van beide avonden en het aantal deelnemers is beperkt vanwege het karakter van de avonden.

Op de eerste avond luisteren we naar het Hallelujah, zoals dat klonk in 1984, de tijd, dat het lied nog niet zo beroemd was. En we bespreken de tekst met elkaar en delen onze gewaarwordingen.

Op de tweede avond beluisteren we het lied, zoals dat klonk in 2009. Wat is er inmiddels gebeurd met het lied en wat is er in de tekst veranderd. Enige kennis van de Engelse taal is belangrijk, maar er zal ook een Nederlandse vertaling aanwezig zijn.

Datum en tijd: 30 september en 14 oktober, van 19.30 – 21.30 uur

Begeleiding: Frank Kazenbroot, Geestelijk Verzorger en José van der Torre o.p.

Donatie: 5,00 euro per keer

Frank Kazenbroot is schrijver van het boek: Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen. Uitgegeven in september 2018.

Contactpersoon: Aanmelding via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of 06-83088572

Lokatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Donderdag 3 oktober: Franciscus, méér dan een dierenvriend...

Franciscus van Assisi is een van de meest bekende heiligen. Werelddierendag wordt gevierd op zijn feestdag, een dag na zijn sterfdag, 3 oktober. Ons ziekenhuis is mede naar hem genoemd!

Franciscus leefde van 1182 tot 1226. In de 44 jaren van zijn leven stichtte hij een orde, hij schreef brieven en woorden van wijsheid. Over zijn leven deden vele verhalen de ronde die nu nog steeds worden verteld.

Vanavond wordt in een notendop het leven van Franciscus geschetst. Wat waren de belangrijke momenten? Waar was het hem om te doen? Wat maakt hem nu nog inspirerend? Hoe leeft hij voort?

Vorm: We horen uitgebreid over het leven van Franciscus. Er zijn daarbij mooie afbeeldingen te zien. Uiteraard is er gelegenheid om te reageren.

Begeleiding: Lidwien Meijer. Zij is al vele jaren betrokken bij de franciscaanse beweging in Nederland. Zo was zij eindredacteur van het Franciscaans Maandblad en vertaalde een kinderboek over Franciscus.

Plaats: De Wilgenburg, Land van Ris 6, Schiedam.

Maandag 7 oktober: hoorzitting omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken.

De bisschop wil u graag horen omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken.

Daarom komen namens de bisschop vicaris-generaal T.F.M. Visser en algemeen econoom J.C.G.M. Bakker op **7 oktober 2019** naar uw geloofsgemeenschap.

Van die avond wordt een verslag gemaakt, dat aan het dossier zal worden toegevoegd.

Het programma van de avond:

- Opening met gebed.
- Het parochiebestuur reflecteert kort op het proces tot dan toe; vicaris-generaal Visser plaatst het in het bredere perspectief van het kerkgebouwenvraagstuk van het bisdom Rotterdam.
- Algemeen econoom Bakker geeft een toelichting op de diverse aspecten die verbonden zijn met het daadwerkelijke proces tot kerksluiting en licht de canonieke procedure toe.
- Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
- De bijeenkomst wordt afgesloten met gebed.

Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken maakt deel uit van de procedure. Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.

Datum en tijd: De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

Zaterdag 12 oktober: Vita van de Rozenkransicoon

In de Rozenkransmaand komt Thom Breukel* vertellen over de Vita van de Rozenkransicoon en de techniek van het icoon schilderen.

Dominicanen zijn altijd propagandisten van het Rozenkransgebed geweest. Binnen de iconentraditie, die oorspronkelijk Byzantijns is, heeft de Vita-icoon een bijzondere plaats. Vita komt van vitaliteit of levenskracht. De techniek van het schilderen van iconen is overgenomen uit de tijd van het Fajoemporet, een techniek van voor Christus.

Begeleiding: Thom Breukel * en José van der Torre o.p.

Tijd: van 10.30 uur tot 12.30 uur

Donatie: € 5,00

Contactpersoon: Aanmelden via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel 06-83088572

Lokatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

*Iconenatelier "In een zachte bries" Handboogstraat 4, 1012XM Amsterdam.

TIJD: aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 15 oktober: De verloren zoon, Thema avond met maaltijd

De Verloren Zoon, een van de meest bekende verhalen uit de bijbel.

Een verhaal waar zoveel in zit: blijdschap, teleurstelling, afgunst, angst, schuld en schaamte. Er is avontuur en diepe ontluistering.

Henri Nouwen, priester en theoloog die veel in de Verenigde Staten verbleef, wijdde een boek aan dit verhaal: Eindelijk thuis.

De manier waarop hij het verhaal benadert zal een belangrijke leidraad zijn deze avond. Het schilderij hierover van Rembrandt is een prachtige illustratie.

Vorm: We verdiepen ons in het verhaal van de Verloren Zoon, Lucas 15, 11 - 32. We lezen de tekst, kijken wat ons aanspreekt en misschien wel tegenstaat. En op wie lijken wij het meest, op welke van die twee broers?

Begeleiding: Lidwien Meijer

Maaltijd: voorafgaand aan de avond gebruiken we met elkaar de door Lucas Cooking verzorgde maaltijd

Plaats: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen

Tijd: van 18.30 uur - 22.00 uur (inloop vanaf 18.15)

Opgave: Aanmelden verplicht, in verband met de maaltijd, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

Kosten: Maaltijd €7,50, Voor de verdere avond: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zondag 20 oktober: Maria concert in de Liduina Basiliek

Het beloofd een zeer succesvol optreden te worden in een afgeladen kerk vanwege een prachtige uitgebalanceerde bezetting met medewerking van de navolgende koren en solisten.

Jubilatio, In Honorem Dei, Jubilatio en In Honorem Dei

Vocaal Ensemble Schiedam alle drie onder leiding van Bas van Houte

Oostercantorij onder leiding van Andries Stam

Solo sopraan Annelies Prins

Vele prachtige Marialiederen, deels met samenzang.

Bij het opsteken van de kaarsen zal onze Bisschop Mgr. J. van den Hende een korte homilie uitspreken.

Plaats: Liduina Basiliek, Schiedam

Tijd: 15:00 uur, inloop vanaf 14:30 uur

Prijs: Toegang € 5,00 per kaart (inclusief programmaboekje).

Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van: ' Par DGH Liduina Basiliek' o.v.v. 'Maria concert 2019'.

Noteer ook uw adres op de overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen.

U kunt uw kaarten reserveren/bestellen bij Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl.

Kaartverkoop kan ook bij de voorverkoopadressen: Stichting Promotie Schiedam, Het Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat, Boekhandel Post Scriptum in Spaland, The Read Shop Express in Vlaardingen.

Maandag 21 oktober: Rode draden in Matteüs

Elk jaar wordt op zondag vooral uit één evangelie gelezen. In het nieuwe kerkelijk jaar (vanaf de Advent tot eind november 2020) lezen wij uit het Matteüs-evangelie. Tijdens vier avonden verdiepen we ons in 'rode draden' in het Matteüs-evangelie. We kijken daarbij ook naar de 'draden' die dit evangelie verbinden met andere Bijbelteksten en met de wereld van toen en van nu. Ook de verbeelding van evangeliefragmenten in de kunst komt aan de orde.

We werken aan de hand van het boek 'Rode draden in de evangeliën' van de Tilburgse exegeet Wim Weren.

Vorm: Wij lezen passages uit het Matteüs-evangelie die worden toegelicht met passages uit het boek en een powerpoint-presentatie. Wij gaan hierover in gesprek aan de hand van richtvragen.

Het boek is daarbij nodig: Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Antwerpen (Halewijn). Ook graag een bijbel meenemen.

Begeleiding: pastor Henri Egging.

Plaats: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Datum en tijd: maandagavonden 21 en 28 oktober, 4 en 11 november van 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Aanmelden: vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het inteken formulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.