

Kerkpleinnieuws

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 29 week 10 juni – 16 juni

Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.

Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. email: info@sintjan-visitatie.nl
Website: www.sintjan-visitatie.nl. Bankrekening: nl 68 ingb 0000203272
Kopij en info kerkpleinnieuws: info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl

E-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

Vieringen

Zondag	16 juni	11.00 uur	H. Drieëenheid viering van woord, gebed en communie voorganger: Liturgiegroep koor: zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
--------	---------	-----------	---

Intenties: pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

Koperen priesterfeest van Henri Egging

Wellicht vindt u het aardig om te weten welke bedrag er vanuit onze deelgemeenschappen geschonken is bij gelegenheid van het koperen priesterfeest van Henri Egging.

Uit de deelgemeenschappen is totaal € 926,64 binnengekomen.

De collectie tijdens de Eucharistieviering was € 466,40 zodat er totaal € 1393,04 overgemaakt is ten behoeve van het op te richten Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.

Je zou kunnen zeggen: een ontmoetingsplek voor mensen, de kerk tussen de mensen in.

Via deze weg feliciteren we Henri Egging met zijn koperen priesterfeest. Bedankt voor u gulle giften en succes met het oprichten van het Missionair-diaconaal centrum in Rotterdam-Zuid.

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) Hemelvaart van de Heer, 30 mei 2019
(Lezingen: *Handelingen 1, 1-11; Lucas 24, 46-53*)

Vanwege de bedevaart naar Lourdes geen overweging.

Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 7^e zondag van Pasen, 02 juni 2019
(Lezingen: *Handelingen 7, 55-60; Johannes 17, 20-26*)

Leven vanuit een visioen...

‘Ik zal jullie niet verweesd achterlaten’, had Jezus nog gezegd. Maar nu is het toch ‘Wezenzondag’: Jezus is teruggekeerd naar zijn hemelse Vader; en de heilige Geest is nog niet gekomen. Wij zijn dus toch – al is het maar even – verweesd achtergebleven.

De verleiding is groot om ons te richten op de komst van die ‘andere Helper’, de Geest die Jezus ons beloofd heeft. Maar dan vergeten wij waar deze zondag eigenlijk voor bedoeld is. Even mogen wij er bij stilstaan dat het op ons aankomt. Wij zullen het zelf moeten doen!

Daarom horen wij in de eerste lezing ook over Stefanus, de eerste martelaar van de kerk. En in het Evangelie houdt Jezus ons zijn testament voor: Hij draagt ons op ‘dat wij allen één zijn’.

Wij zullen het zelf moeten doen, zonder hulp van buitenaf. Ga daar maar aan staan! Maar hoe kunnen wij dat eigenlijk? Het is een ervaring die menigeen kent. Dan heb je een droom nodig om je leven richting te geven. ‘Zonder visioen verwildert het volk’, zegt het boek Spreuken daarover.

Ook in de lezingen van vandaag staat een visioen centraal. Stefanus ziet ‘de hemel open en Jezus staande aan Gods rechterhand’. En Jezus vertrouwt zijn hemelse Vader zijn ideaal toe ‘dat zij allen één mogen zijn, zoals Wij één zijn.’

De eerste generatie christenen leefde vanuit deze visioenen, droombeelden en idealen. Ook al leek hun situatie soms hopeloos, toch putten zij moed uit de belofte dat Jezus zou komen, of dat Hij gauw de ‘andere Helper’, de heilige Geest zou sturen. Zij gingen door, omdat zij er op durfden vertrouwen dat zij eens zouden delen in het hemelse geluk.

De eerste geloofsgetuige, Stefanus, zag Jezus niet zittende aan Gods rechterhand, maar stáánde. Jezus zit niet te genieten van de heerlijkheid die Hem ten deel is gevallen. Nee, Hij staat klaar om in beweging te komen.

Dat visioen bezielt Stefanus om te getuigen van Jezus: van heel de levensweg die Hij gegaan is, van zijn lijden en dood – en van zijn verheerlijking. En als de leden van het sanhedrin hem stenigen, zegt hij bijna dezelfde woorden als Jezus aan het kruis: ‘ontvang mijn geest’ en ‘reken hun deze zonde niet aan’.

Het visioen uit het gebed van Jezus tot zijn hemelse Vader, is nog steeds verrassend actueel: ‘Dat zij allen één mogen zijn’, bidt Jezus. Het is het motto van de oecumenische beweging. En daarbij is het goed te beseffen dat ‘oikoumenè’ oorspronkelijk betekent: ‘heel de bewoonbare wereld’.

En inderdaad: Jezus' droom van eenheid, slaat niet alleen op de samenwerking tussen de kerken. Die eenheid wortelt in de liefde waardoor Jezus en de Vader met elkaar verbonden zijn. En uiteindelijk gaat het om de heelheid van de schepping 'vanaf de grondvesting van de wereld'.

Het thema 'heelheid van de schepping' leek een beetje uit de mode, maar toch is het nog steeds actueel. In de encycliek 'Laudato si' staat de zorg voor de aarde centraal. Nu, ondanks de economische groei, de grenzen van de maakbaarheid van de samenleving heel tastbaar blijven, worden wij op onszelf teruggeworpen. Nu het allemaal niet meer zo vanzelf spreekt, ga je je afvragen: vanuit welke droom hebben wij dat allemaal gedaan? Vanuit welk ideaal leven wij eigenlijk?

Wij zullen zelf als volwassen mensen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij zijn het, die een samenleving kunnen bouwen die gericht is op het welzijn van allen. Wij kunnen de klimaatverandering bestrijden, door een verandering van ons leefpatroon. Wij kunnen mensen verwelkomen die zij gevluht voor geweld.

Wij zullen het zelf moeten doen, maar wij kunnen dat wel doen vanuit de droom van een wereld waarin alles en allen één zijn. Of vanuit het visioen van Jezus die klaar staat, zoals ook wij alert moeten zijn en in beweging moeten komen.

Zeker, de 'andere Helper', de Geest zal over ons komen. Maar Hij zal ons niet het werk uit handen nemen. Wij zullen zelf moeten werken aan een wereld waar gerechtigheid heerst, vrede, en heelheid van de schepping. Maar de heilige Geest zal ons wel bezielen met de droom van een nieuwe wereld, 'waar mensen waardig leven mogen, en elk zijn naam in vrede draagt'. Amen

Agenda

Zaterdag 15 juni: Bezoek aan Oudenbosch

Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie op schaal, in Oudenbosch. De Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch is gebouwd tussen 1867 en 1880. Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gidsen gaat u de geheimen van de basiliek ontdekken en het bijzondere verhaal ervan leren kennen. Het tweede deel van ons bezoek aan Oudenbosch is het Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen Italiaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een oproep tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Van de 11.000 militairen die zouavenregiment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 man de grootste groep. Oudenbosch was het verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit reisden zij naar Brussel waar zij werden gekeurd. Vandaar ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis.

Begeleiding: we gaan met de trein naar Oudenbosch, daar bezoeken we met een gids de Basiliek. Het tweede deel bestaat uit een bezoek van het Zouavenmuseum. Ook hier krijgen wij een rondleiding met een gids.

Vertrek: station Schiedam-Centrum, aan de achterkant, Parallelweg.

Tijd: vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station Schiedam ca. 16.45 uur.

Kosten: treinticket retour ca. € 22,00, bezoek basiliek met gids ca. € 2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca. €4,00 Exclusief lunch.

Aanmelding: voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de kerk.

Donderdag 27 juni: soepgroep in de wissel

Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de Soepgroep. De Soepgroep is een samenzijn waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en waarbij aansluitend actuele maatschappelijke thema's aan bod komen. Met dit initiatief wil De Wissel Schiedammers op een ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen.

Plaats: de Wissel, Broersveld 123b Schiedam

Tijd: aanvang ca. 17.00 uur met vers bereide soep en een (belegde) boterham, aansluitend een geleid gesprek met koffie of thee (tot ca. 19.30 uur)

Kosten: om de onkosten te dekken wordt er een vrijwillige bijdrage (indicatie € 3,--) gevraagd

Aanmelden: bij mevrouw W. van der Haagen, tel 010-4703402

Extra informatie van inloophuis De Wissel

In de komende zomer gebeurt er weer het nodige in inloophuis De Wissel aan Broersveld 123b!

Vanaf 4 juli (bij droog weer!) iedere donderdagmiddag een **Zomerterras** tegenover ons pand aan het Broersveld. We organiseren dit samen met het WOT (Wijkondersteuningsteam Centrum-West) en Dock welzijnsorganisatie.

We hebben wekelijks een organisatie te gast, die u wat kan vertellen over zijn/haar werk. Denk aan organisaties als ROG Plus (o.a. scootmobielen), maar ook de brandweer en/of politie!

Het definitieve programma is straks te vinden op onze site www.inloophuizenschiedam.nl.

En neem ook gerust uw (klein)kind mee om te laten schminken!

Open Huis

Op zaterdag 29 juni houden we Open Huis: een prima gelegenheid om kennis te maken met gebouw, activiteiten en vrijwilligers(werk) van De Wissel! We vertellen dan ook graag over de plannen voor het komende najaar! U bent welkom tussen 12 en 16 uur in Broersveld 123b!

Vrijwilligers

Al die activiteiten lukken alleen dankzij onze vrijwilligers. Door o.a. verhuizing komen er wat plaatsen vrij: úw kans mee te gaan werken in De Wissel. We zoeken op dit moment vooral mannen en vrouwen die één- of tweemaal per maand door-de-week als gastvrouw/heer onze bezoekers willen ontvangen. Per middag vraagt het ca. 3 uur. De beloning: een heleboel nieuwe contacten opdoen in een leuke sfeer! Jaarlijks een dagje uit en natuurlijk een kerstlunch!

meldt je / u aan bij:

Jetty Krijger (coördinator vrijwilligers) e: a.krijger2@kpnplanet.nl of

M.-Paul van Mansum (voorzitter) e: mvmansum@planet.nl of t: (010) 426 52 88