

Kerkpleinnieuws

weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie nummer 27 week 27 mei – 02 juni

Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.

Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. email: info@sintjan-visitatie.nl
Website: www.sintjan-visitatie.nl. Bankrekening: nl 68 ingb 0000203272
Kopij en info kerkpleinnieuws: info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl

E-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

Vieringen

| | | | |
|------------------|---------|------------------|--|
| Donderdag | 30 mei | 11.00 uur | Hemelvaartsdag eucharistieviering voorganger: pastoor Charles Duynstee koor: samenzang o.l.v. Wim van der Steen |
| Zondag | 02 juni | 11.00 uur | 7 ^e zondag van Pasen eucharistieviering voorganger: pastor Henri Egging koor: samenzang o.l.v. Wim van der Steen |

Intenties: pater Leo Raph. A. de Jong o.p.

Pinkstergroet

Al enkele jaren is het de gewoonte om vanuit onze parochie een Pinkstergroet te sturen naar de gedetineerden in de penitentiaire inrichting De Schie. Deze Pinkstergroet van buiten de muren was elk jaar weer een succes en werd in de bajes zeer gewaardeerd door de gedetineerden. Via de geestelijk verzorger van de Schie kregen wij elk jaar weer positieve reacties. Onze Pinkstergroet geeft hen de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan.

Ook dit jaar doet onze gemeenschap weer mee met deze actie. Teken daarom de kaarten met onze pinkstergroet die klaarliggen in de hal en in de koffiekamer. De kaarten liggen klaar op zondag 26 mei en 2 juni.

Onze Pinkstergroeten zullen dan tijdens de viering voor Pinksteren aan de gedetineerden in de Schie worden overhandigd.

Parochie De Goede Herder

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 5^e zondag van Pasen, 19 mei 2019

(Lezingen: Handelingen 14, 21-27; Johannes 13, 31-33a+34-35)

Sommige bijbelvertalingen zetten als kopje boven de evangelielezing van vandaag: 'Afscheidswaarden'. Dat kun je beter niet doen. Zo wordt het al gauw een roerend plaatje. Natuurlijk horen we Jezus zeggen: 'Kindertjes, nog maar kort zal ik bij jullie zijn', maar daarbij gaat het niet om een gezinnetje dat zijn pappie moet missen.

'Een nieuw gebod geef ik jullie', zegt Jezus tegen zijn leerlingen, 'jullie moeten elkaar liefhebben'. Kun je dat: op bevel liefhebben, houden van omdat het moet?

Nee, natuurlijk kan dat niet. Liefde kan zich alleen maar ontplooiën in de vrije ruimte van het mogen, in de genade van het onverdiende. Je tante een kusje móeten geven en het goede handje, dat is geen liefde maar beleefdheid. De Bijbel in Gewone Taal brengt de bedoeling beter onder woorden. 'Ik geef jullie een nieuwe leefregel', zegt Jezus daar tegen zijn leerlingen, 'jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb'.

Je kunt je afvragen wat er zo nieuw is aan deze leefregel. Dit is toch helemaal in de lijn van de traditie, van het oude testament, waarin ook al staat: heb God en je naaste lief? Ja, maar het probleem was dat deze kern in de ogen van Jezus was ondergesneeuwd. Het joodse geloof kende in Jezus' tijd maar liefst 613 voorschriften, 248 geboden en 365 verboden. Door de vele voorschriften zag je God niet meer. Het godsdienstig leven was leer geworden. En een leer heeft altijd iets gevaarlijks, of het nu de joodse leer is, de christelijke leer of welke leer dan ook. Geloof begint nooit met de leer. Geloof begint ermee dat het braambos van jouw leven gaat branden. Geloof overkomt je, net als de liefde, en het tintelt, het leeft! Later wordt het op formule gebracht en stolt het tot leer. Dat kan nauwelijks anders, maar gevaarlijk is het wel, want voor je het weet sijpelt het leven eruit weg en is het alleen nog maar iets van het hoofd en niet meer van het hart. Dan krijg je schriftgeleerden die van geen braambos meer weten maar zich wel oproepen als verdedigers van de ware leer. Ze metselen muurtjes om hun geloof, originaliteit is hun vijand, de leertucht hun wapen (Ter Linden).

Tegen deze achtergrond richt Jezus zich vandaag tot zijn leerlingen en tot ons en komt hij niet met voorschriften, ontvouwt hij geen gedetailleerde wetgeving maar zegt hij kort en kernachtig: als je in de liefde leeft, is het goed. Eigenlijk vat hij het joodse geloof in één regel samen: 'als je in de liefde leeft, is het goed'.

Ik denk dat deze leefregel wel uw instemming heeft. Maar na deze geruststelling kan er ook iets van onrust in je opkomen. Wat is dat: in de liefde leven? Aan de ene kant lijkt het erop alsof de wereld liefdeloos is. We slagen er niet in om de armen van de aarde te voeden en we tonen ons hard jegens vluchtelingen.

Maar je zou ook kunnen zeggen dat er overall liefde om ons heen is. Je ziet dochters en zonen die uren per dag naar een zieke ouder gaan. Je hoort over prachtige initiatieven.

Zo vertelde in de Petrus- en Pauluskerk vanmorgen iemand over de stichting Present, die mensen uitnodigt om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Je ziet jonge ouders en wat ze doen voor hun kinderen, met hoeveel geduld ze op stap gaan.

Als de apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs iets over de liefde schrijft, zegt hij als eerste: 'De liefde is geduldig'. Liefde is geduld met de ander naast je.

In onze dagen krijg je dat niet vanzelf mee. Assertiviteitstrainingen, leiderschapscursussen, zelfontplooiings-handboeken zijn meestal geen oefeningen in geduld. Ze gaan vaak uit van het 'zelf', hoe kom ik verder?

Sommige mensen hebben dat beslist nodig, omdat zij zich altijd wegcijferen. Anderen hebben daar minder last van. Hun nadruk op het 'zelf' zet de liefde als geduld met de ander onder druk, de ander die de dingen zo heel anders aanpakt dan jij.

Liefde is geduld met de ander. Wie ooit in een zware depressie heeft gezeten, een burnout heeft gehad of maar niet ontdekte welke richting hij moest inslaan met zijn leven, die zal kunnen beamen dat het van levensbelang is dat anderen geduld met je hebben.

Geduld is in de ogen van Jezus de belangrijkste eigenschap van God. Wat de vader (God) in de gelijkenis van de verloren zoon doet is : geduldig uitzien naar de terugkeer van zijn jongste zoon. Hij kan eindeloos wachten. Jezus zelf was de belichaming van deze liefde.

Leo de Jong sprak/schreef ook over de liefde, in een brief bv. aan meester Eckhart, een godzoeker, mysticus uit de 13^{de}/14^{de} eeuw.

'Doe maar niet zo je best om God te beminnen, want dat blijft toch maar menselijk gepruts. Laat God jou maar beminnen, want dat kan Hij ónvergetelijk veel béter dan jij dat kunt'.

Leo kon zich volledig vinden in de beroemde dagsluiting van Gerard Reve:

'Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik U'.

Kees Koeleman

Bedevaart naar Lourdes

Op vrijdag 31 mei vertrekt er vanuit de Goede Herder Parochie een aantal parochianen op weg naar Lourdes voor een zesdaagse bedevaart. De geestelijke begeleiding wordt daarbij verzorgd door pastoor Charles Duynstee.

Wanneer U aan deze groep een intentie wilt meegeven dan kan dit. Schrijft U deze intentie op, doe deze in een envelop met een kleine geldelijke bijdrage en stop die in de doos die daarvoor klaar staat op de tafel in de gang. De bedevaartgangers zorgen er dan voor dat uw intentie wordt meegenomen in de gebeden in Lourdes.

Wij wensen hen een goede en mooie bedevaart toe.

Agenda

Donderdag 30 mei: Dauwtrappen

Natuurlijk zetten we de traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag ook dit jaar weer voort in Vlaardingen. U hoeft bij ons niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is. We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we korte tijd stil voor een bijzonder verhaal en een meditatie moment, waar we tijdens het verder wandelen met elkaar over praten. We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. Aansluitend kan men naar de kerkviering in de Pax Christikerk die om 10.30 uur begint.

Begeleiding: Anne van der Horst

Plaats: sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen

Tijd: start 07.00 uur tot ca. 09.30 uur

Aanmelden: via e-mail koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de kerk

Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Dinsdag 4 juni: Tentoonstelling in De Wissel: Portretten van mens en dier

Vanaf 4 juni hangt er in Inloophuis De Wissel aan het Broersveld 123b weer een nieuwe expositie! Deze keer een duo-tentoonstelling, met als titel 'Portretten van mens en dier'.

Freerk Gerkema maakt fijnzinnige tekeningen van mensen en dieren, met humor en vaak een dubbele bodem. De tekeningen zijn gemaakt in potlood en kleurpotlood. **Dieke Rietkerk** tekent en schildert ook regelmatig mensen en dieren, in potlood, houtskool of acryl.

Maar wie goed kijkt gaat zich bij beide wel afvragen of het eigenlijk wel gewoon portretten van gewone mensen en dieren zijn...

De expositie is te bezichtigen van 4 juni tot en met 30 juli 2019, op woensdag, donderdag, vrijdag- en zondagmiddagen van 14 tot 16 uur.

De **opening** is op **9 juni 2019 om 16.30 uur**. Van harte welkom!

Inloophuis De Wissel, Broersveld 123b, 3111 LE SCHIEDAM

Zaterdag 15 juni: Bezoek aan Oudenbosch

Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie op schaal, in Oudenbosch. De Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch is gebouwd tussen 1867 en 1880. Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gidsen gaat u de geheimen van de basiliek ontdekken en het bijzondere verhaal ervan leren kennen. Het tweede deel van ons bezoek aan Oudenbosch is het Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen Italiaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een oproep tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Van de 11.000 militairen die zouavenregiment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 man de grootste groep. Oudenbosch was het verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit reisden zij naar Brussel waar zij werden gekeurd. Vandaar ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis.

Begeleiding: we gaan met de trein naar Oudenbosch, daar bezoeken we met een gids de Basiliek. Het tweede deel bestaat uit een bezoek van het Zouavenmuseum. Ook hier krijgen wij een rondleiding met een gids.

Vertrek: station Schiedam-Centrum, aan de achterkant, Parallelweg.

Tijd: vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station Schiedam ca. 16.45 uur.

Kosten: treinticket retour ca. € 22,00, bezoek basiliek met gids ca. € 2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca. €4,00 Exclusief lunch.

Aanmelding: voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de kerk.