

# Kerkpleinnieuws

## weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie nummer 25 week 13 mei – 19 mei

Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.  
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.

Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066  
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. email: [info@sintjan-visitatie.nl](mailto:info@sintjan-visitatie.nl)  
Website: [www.sintjan-visitatie.nl](http://www.sintjan-visitatie.nl). Bankrekening: nl 68 ingb 0000203272  
Kopij en info kerkpleinnieuws: [info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl](mailto:info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl)

E-mailadres pastores: [pastoraalteam@goedeherderparochie.nl](mailto:pastoraalteam@goedeherderparochie.nl)  
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

---

### Vieringen

<b>Zondag</b>	19 mei	<b>11.00 uur</b>	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen viering van woord, gebed en communie voorganger: pastor Kees Koeleman koor: samenzang o.l.v. Wim van der Steen
---------------	--------	------------------	---

### Intenties:

#### Vastenactie 2019 : “Water verandert alles”

Vorige week hebben we de vastenactie afgesloten. Met elkaar hebben we tot nu toe 292,95 euro bij elkaar gebracht voor deze actie. Daarbij zijn nog niet de giften die op ons rekeningnummer zijn binnen gekomen. Het is een mooi bedrag bij elkaar geworden.

We hebben aardig wat schoolplaten verkocht en ook de opbrengst van het lekkers bij de koffie was een goede bijdrage. En verder natuurlijk de giften in de spaarbus. Voor de voedselbank hebben we ook een aantal pakketten weg kunnen brengen.

Ieder heel hartelijk bedankt voor de deelname !!!!!!!!!

De bloemversieringen tijdens de Paasdagen waren dankzij de door U meegebrachte bloemen op de Goede Vrijdag weer zeer overvloedig aanwezig. Hartelijke dank daarvoor en ook de hulp die er was bij het versieren hebben we erg gewaardeerd.

Ook voor onze voorgangers, muzikale leiding en koorzangers: chapeau !!!!

En de medewerkers die heel veel doen, altijd aanwezig zijn, de handjes uit de mouwen steken en niet genoemd worden:

BEDANKT -BEDANKT - BEDANKT.

## Parochie De Goede Herder

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 3<sup>e</sup> zondag van Pasen, Beloken Pasen . 28 april 2019

(Lezingen: Handelingen 5, 27b-32.40b-41; Johannes 21, 1-19)

### ***“Lees maar: er staat niet wat er staat. Er staat veel meer, dan er staat”.***

“ik ga maar weer vissen”, zei Petrus. teleurgesteld als hij was door de moord op zijn grootse vriend, van wie hij alles verwachtte. Alles was dus uiteindelijk niks, het was niks geweest en het zal niks worden. Hij gaat dus maar terug naar zijn vroegere beroep: vissersman. En de eerst suggestie, die dit verhaal dan geeft, is: “Als je zo teleurgesteld aan een werk begint, vang je niks!”

Dan staat er iemand aan de oever van het meer in het nog half-donker van de vroege morgen. Zij herkenden hem niet. Dat is een bekend thema in de verhalen na de verrijzenis: het is niet zo gemakkelijk om de verrezen Heer te herkennen in een tuinman, een voorbijganger op de weg naar Emmaus, een toevallige passant aan de oever van het meer. En dat weten we uit eigen ervaring: het is niet zo gemakkelijk om Jezus Christus te herkennen in je buurvrouw, in een bedelaar of in zo maar iemand, die in de tram tegenover je zit, toch?! Oei, dit verhaal wordt voor mij ineens verschrikkelijk actueel!

Waaraan herkenden de leerlingen hem? Aan een herinnering, een diep aanvoelen, een opkomende golf van liefde. Zij herinnerden zich, dat ze zo’n merkwaardige visvangst al eens eerder hadden meegemaakt, lang geleden, toen zij langs ditzelfde meer geroepen werden om “vissers van mensen” te worden. De Emmaus- gangers zeiden later: “Brandde ons hart niet in ons door de manier, waarop die voorbijganger ons de Schriften uitlegde?” En de geliefde leerling voelde ineens diep in zichzelf zijn vriendschap weer ontbranden: “Het is de Heer!”. Dus let op, als je tot in je ingewanden geraakt wordt door gevoelens van bewondering, mededogen, liefde, enz. Dan is de verrezen Heer vlakbij, ook nu nog, in ons leven.

Dan blijkt er al onverwacht voor hen gezorgd te zijn: het ontbijt staat klaar; zo mogen medewerken aan het ontbijt, dat wel. Weer zo’n signaal van Gods aanwezigheid: “je ontvangt een teken van liefde – een gave – zonder dat je het verdiend hebt.” De gave van onverdiende liefde is als een Godsopenbaring, want “God is Liefde”. Je mag overigens wel met de genade meewerken, door dan ook je eigen aandeel te leveren, als liefdesantwoord op gratis liefde.

En dan de pijnlijke herinnering aan eigen falen. Petrus heeft zijn vriend tot drie maal verloochend. Hij moet dit innerlijk herroepen, door tot drie maal toe zijn fundamentele liefde voor de Eeuwige te verklaren en zo terug te keren op de weg-van-de-liefde en van de zorg voor het welzijn van de ander. Het feit, dat hij zijn vriend verloochende had alles te maken met zijn angst. Die angst was terecht, zei de verrezen Heer; maar laat angst je niet verlammen om het noodzakelijk goede te doen!

Oei! Die uitspraak zou ik ook wel boven mijn bed kunnen hangen. Merkt u het: dit verhaal gaat niet over een gebeurtenis: ver weg van hier en in een ver verleden. Het gaat over mij en jou, hoe wij zelf de verrezen Heer kunnen ontmoeten, of wij Hem direct herkennen, of niet! Zo staat er in dit mooie verhaal weer veel meer, dan er staat. Maar zo is de Eeuwige toch altijd: grootser dan wij kunnen weten, zeggen of schrijven.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

=====

## Agenda

---

### **Donderdag 23 mei: soepgroep in de wissel**

Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de Soepgroep. De Soepgroep is een samenzijn waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en waarbij aansluitend actuele maatschappelijke thema's aan bod komen. Met dit initiatief wil De Wissel Schiedammers op een ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen.

**Plaats:** de Wissel, Broersveld 123b Schiedam

**Tijd:** aanvang ca. 17.00 uur met vers bereide soep en een (belegde) boterham, aansluitend een geleid gesprek met koffie of thee (tot ca. 19.30 uur)

**Kosten:** om de onkosten te dekken wordt er een vrijwillige bijdrage (indicatie € 3,--) gevraagd

**Aanmelden:** bij mevrouw W. van der Haagen, tel 010-4703402

---

### **Donderdag 30 mei: Dauwtrappen**

Natuurlijk zetten we de traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag ook dit jaar weer voort in Vlaardingen. U hoeft bij ons niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is. We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we korte tijd stil voor een bijzonder verhaal en een meditatie moment, waar we tijdens het verder wandelen met elkaar over praten. We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. Aansluitend kan men naar de kerkviering in de Pax Christikerk die om 10.30 uur begint.

**Begeleiding:** Anne van der Horst

**Plaats:** sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen

**Tijd:** start 07.00 uur tot ca. 09.30 uur

**Aanmelden:** via e-mail [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) of via de intekenlijst in de kerk

**Kosten:** een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

---

### **Zaterdag 15 juni: Bezoek aan Oudenbosch**

Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie op schaal, in Oudenbosch. De Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch is gebouwd tussen 1867 en 1880. Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gidsen gaat u de geheimen van de basiliek ontdekken en het bijzondere verhaal ervan leren kennen. Het tweede deel van ons bezoek aan Oudenbosch is het Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen Italiaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een oproep tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen. Van de 11.000 militairen die zouavenregiment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 man de grootste groep. Oudenbosch was het verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit reisden zij naar Brussel waar zij werden gekeurd. Vandaar ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis.

**Begeleiding:** we gaan met de trein naar Oudenbosch, daar bezoeken we met een gids de Basiliek. Het tweede deel bestaat uit een bezoek van het Zouavenmuseum. Ook hier krijgen wij een rondleiding met een gids.

**Vertrek:** station Schiedam-Centrum, aan de achterkant, Parallelweg.

**Tijd:** vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station Schiedam ca. 16.45 uur.

**Kosten:** treinticket retour ca. € 22,00, bezoek basiliek met gids ca. € 2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca. €4,00 Exclusief lunch.

**Aanmelding:** voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) of via de intekenlijst in de kerk.