

Kerkpleinnieuws

**weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 19 week 01 april – 07 april**

Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.

Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. email: info@sintjan-visitatie.nl
Website: www.sintjan-visitatie.nl. Bankrekening: nl 68 ingb 0000203272
Kopij en info kerkpleinnieuws: info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl

E-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

Vieringen

GEEN VIERING; IN SCHIEDAM UITSLUITEND EEN VIERING IN DE BASILIEK (10.30 UUR)

Viering verzorgd door de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie en zanggroep Sint Jan

Vastenactie 2019: 4^e zondag veertigdagentijd.

Op deze zondag zien we in de schikking groene takken met bloesem en in het midden een viooltje omgeven door een cirkel van zwarte aarde. In de lezing horen we over de terugkomst van de verloren zoon. We vieren feest maar de oudste zoon voelt zich miskend, hij houdt zich afzijdig. Maar juist de cirkel is zonder einde of grens en staat voor verbondenheid met elkaar. Uit de aarde komt alle leven voort, met water, vuur en lucht vormt dit de 4 oerelementen. We horen er allemaal bij. We bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. Zoals ook de boom tot bloei komt met groen en bloesem.

Bijdrage aan de Vastenactie: Hoe kunnen wij ook anderen laten delen in onze overvloed van goed leven ?

Natuurlijk door uw financiële bijdrages in de vastenbus of op het gironummer van de deelgemeenschap onder vermelding van vastenactie 2019. Maar deze zondag kunt U ook wat lekkers bij de koffie nemen en hiervoor een extra bijdrage geven in het vastendoosje op de tafel. We hebben ons best gedaan om iets lekkers te bakken. Verder zijn de schoolplaten nog steeds in de aanbieding. We hebben er nog veel meer dus er kan gesnuffeld worden in onze voorraad.

De mand voor de voedselbank staat er ook nog. Deze blijft de hele vastenperiode staan.

Het project dichtbij is ook voor de voedselbank nl. het voedselbank tuinieren. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar dit project. Op 3 plaatsen in Schiedam verbouwen vrijwilligers verse groente en fruit als aanvulling op de voedselpakketten. Van onze gelden kunnen er zaden, pootplanten en aarde gekocht worden.

Vastenactie-Water: bezoek depot van het archief Schiedam

In het kader van de Vastenactie, is het mogelijk om een rondleiding in het depot van het archief Schiedam. Er zal o.a. stil gestaan worden bij voorwerpen die verband hebben met water en Schiedam. Dit bezoek vindt plaats op dinsdag 9 april om 10.30 in het archief. Het archief is op de bovensten verdieping van het Stadserf. U moet zich opgeven aangezien het maximum aantal 15 bezoekers is. Aanmelden kunt u de intekenlijst in de kerk.

Parochie De Goede Herder

St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam

(C) 3^e zondag 40 dagentijd. 24 maart 2019

(Lezingen: Exodus 3,1-8a+13-15; Lucas 13, 1-9)

En, kunt u al raden, wat de tuinman volgend jaar tegen de eigenaar van de wijngaard zal zeggen? Het zelfde, natuurlijk. "Heer laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken". Want dat is natuurlijk het thema van dit verhaal van Jezus Christus: Veroordeel niet, opdat gij niet veroordeeld wordt. En doe goed zonder-waarom, want wellicht draagt die goedheid toch nog eens vrucht.

En dat mededogen is ook de grondtoon in het verhaal uit het Eerste Testament, het verhaal, waarin God de bevrijding begint, en waarin de Eeuwige de heilige naam openbaart, of eigenlijk niet openbaart: "Ik ben, die ik ben". Daar gaan we het dus niet over hebben, zegt God, want dat snap je toch niet en van die discussie wordt de wereld niet beter. Zie Mij maar, in hoe Ik werk: MEDEDOGEN.

*"Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien,
de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord;
ja, Ik ken zijn lijden.*

Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte."

En je hoort Mozes denken: "Nou, dat werd tijd! Begint U maar, God, en ik zal vol bewondering toekijken". Maar – jammer voor Mozes en voor ons – zó werkt het niet! Want in onze wereld moet dat mededogen vlees en bloed worden: niet alleen als een vroom idee, maar concrete werkelijkheid in jou en in mij. Zo bestaat ook zoiets grandioos als een pianoconcert van Mozart niet, tenzij een aantal musici zich de blaren op hun handen studeren en het dan ten gehore brengen.

Er was een dominee in Zeeland, die een relletje in de Protestantse Kerk van Nederland veroorzaakte. Hij schreef een boek, waarin hij beweerde: "Ik geloof in een God, die niet bestaat". God bestaat volgens hem niet, maar moet "GEBEUREN", zoals dat pianoconcert van Mozart. Hij zei het mijns inziens iets te kort-door-de-bocht, iets te provocerend en ongenueanceerd, maar hij raakte wel een waarheid aan.

Bestaat God, die MEDEDOGEN is? God geve van wel, maar dan moet de Eeuwige wel mens worden in jou of in mij, anders is het in onze samenleving puur theoretisch. En het enige, wat de bevrijdende God uit het Eerste verhaal van vandaag niet wil, is, dat de Eeuwige puur theoretisch blijft, want daar worden die Joodse slaven in Egypte – en onze behoeftige medemensen – ook niet veel beter van.

Wie God aanbidt, aanbidt MEDEDOGEN, aanbidt ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, hoe en waar dit zich ook maar metterdaad kan tonen. Daarom aanbidden wij Jezus Christus, omdat hij durfde, kon en mocht zeggen: "Wie mij ziet, ziet de Vader". En wat zagen de vrienden van hem dan? Zij zagen iemand, die kon en durfde zeggen: "De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven voor zijn vrienden". En na deze dood-in-dienstbaarheid gaf de Vader in de verrijzenis te kennen, dat de Onnoembare God – "Ik ben, die ik ben"- toch een eeuwige Naam heeft: BARMHARTIGHEID. Zo is Jezus dood, maar leeft de Christus: de Zoon van God, verder, hopelijk mede in mij en in ons.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

Vastenactie 2019

Vorige week is er in de gezamenlijke viering aandacht gegeven aan de start van de vasten en meditatietijd in de periode voor Pasen. Ook de vastenactie is daarmee gestart. Het thema dit jaar is "Water, een nieuw begin". Wij steunen met onze opbrengst van dit jaar waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Die waterprojecten zorgen voor infiltratie systemen, putten, pompen en opslagtanks. Meer info hierover kunt U vinden op de site www.vastenactie.nl of neem een van de folders mee die in de hal liggen.

Hoe kunt U helpen?

U kunt uw bijdrage elke week deponeren in de welbekende melkbus in de hal. Ook kunt U een bedrag overmaken op rekening van de penningmeester: deelgemeenschap St. Jan-Visitatie onder vermelding van Vastenactie 2019.

Verder bieden wij schoolplaten aan van verhalen uit het Oude Testament. Bekijk ze eens en misschien is er iets bij om mee te nemen.

Op 31 maart hebben wij wat extra lekkers voor bij de koffie. Ook hiervan is de opbrengst voor de vastenactie.

U wat lekkers bij de koffie en wij een bijdrage voor onze actie!!!!

Zoals elk jaar is er ook nu weer een gedeelte van de opbrengst voor een doel dichtbij. We hebben als vastenactie groep van de deelgemeenschappen Goede Herder, Schiedam gekozen om een percentage van de opbrengst te doneren aan het project: voedselbank tuinieren. Op 3 plaatsen in Schiedam zetten vrijwilligers zich in om verse groenten en fruit te verbouwen als aanvulling op de voedselpakketten. Voor het geld wat wij geven kunnen er zaden, plantjes en gereedschap worden gekocht.

Daarbij zetten we ook de mand weer klaar voor de voedselbank. Hierin kunt U koffie, thee, blikjes worst, meel, suiker, iets lekkers enz. brengen voor in de voedselpakketten. Wij zorgen dat het bij de Voedselbank wordt gebracht.

Zo kunnen wij op vele manieren onze bijdrage leveren, wij bevelen de actie van harte aan en rekenen op uw hulp !!!

Agenda

Maandag 1 april: sirenedienst De Wissel

Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest. Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking! De Sirenedienst zal worden geleid door voorganger Anneke van Mansum-Hoogenboezem.

Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40

Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.

Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten.

Zondag 7 april: Expositie Koert Ros met gedichten van Irma Moekestorm in de Wissel

De expositie heeft als titel: De kleur van afwijken: beweeg, leef en vertel

Over de schilder: Beeldend kunstenaar Koert Ros werd in 1963 in Maassluis geboren. Hij schildert voornamelijk abstract, met acryl op doek. Tot 2006 was het proces van schilderen zijn grootste drive: plezier hebben in het schilderen, de onderwerpen waren minder belangrijk. Rond die tijd ontdekte hij dat hij autobiografisch schilderde; zijn eigen ontwikkeling (wie ben ik en wat wil ik doen?) begon in zijn werk zichtbaar te worden.

Koert: "In mijn privéleven kom ik mijzelf en anderen tegen. In mijn werk ontmoet ik mensen in complexe situaties, meestal met een indrukwekkend verleden".

In zijn schilderijen vertelt Koert over zichzelf en de ander en hoe ze elkaar vinden tijdens hun zoektochten.

Over de dichteres: Dichteres Irma Moekestorm werd in 1967 in Maassluis geboren. Ze schrijft gedichten die op het eerste gezicht eenvoudig lijken, maar waarin vaak een diepere laag is te herkennen.

Irma: "Mijn gedichten schrijf ik vaak met een knipoog. Maar soms ook niet. Eigenlijk net als het leven zelf."

Plaats: inloophuis De Wissel, Broersvest 123b

Tijd: om 16.30 uur

Zaterdag 13 april: 25 jaar Leerhuis Spiritualiteit en stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam

Beste belangstellenden, het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam, bestaan beide 25 jaar. Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden. Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen. We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Plaats: de St. Dominicuskerk, ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:

10.00 inloop met koffie en thee

10.30 verwelkoming

10.45 Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: "Het verloren paradijs van het niet weten"

Zie ook <https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/>

11.30 pauze

12.00 gelegenheid voor vragen

12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit

13.00 lunch

14.15 presentatie "Oecumene in en vanuit Rotterdam"

15.00 pauze

15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja

16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.

Wij vragen u zich aan te melden via: <https://goo.gl/forms/lhfllqMGaphnQz0f2>

Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl

Onder vermelding van onderstaande gegevens: Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen) En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma.

Vriendelijke groet, namens beide organisaties, José van der Torre en Co Elshout

Ruimte voor een ingezonden artikel van pater Leo de Jong o.p.

WAARDIG.

Volgens Marilynne Robinson wordt het kwaad overschat: ‘Goede mensen zijn interessanter’.

Tijdens de Nexus-conferentie werd dit door kardinaal Peter Turkson samengevat als: ‘Alles wat de waardigheid van mensen vergroot, is goed. Alles wat die waardigheid aantast, is kwaad’.

Interview Trouw, afd. Cultuur.

Stevo Akkerman, 12 januari 2019

Kort en goed: de Afrikaanse kardinaal Peter Turkson vatte in één korte zin de kern van de moraliteit samen. Blijft alleen de vraag: wat is dat: de waardigheid van de mens?

Het is zeker niet de tendens, die zich in onze cultuur en politiek steeds duidelijker aftekent: de individuele mens wordt er vaak gezien als producent en consument. Dan is alleen het kapitaal en de geldstroom waardevol en de mens is slechts een radertje in deze machine. Bovendien maakt dit systeem blijkbaar de rijken steeds rijker en de armen armer: ook niet bepaald een norm voor individuele waardigheid! Mijn waardigheid wordt nu bepaald door de luxe van mijn huis, de omvang van mijn auto, en de hoeveelheid geld, die ik verdien. In dit systeem is het blijkbaar normaal, dat tien procent van de wereldbevolking meer verdient dan de andere negentig procent tezamen.

Een van de slachtoffers is ook het milieu, want de zorg voor de leefomgeving mag niet te veel kosten, vinden de woordvoerders van de VVD en van het CDA, partijen die deel uitmaken van de tegenwoordige Nederlandse regering. Blijkbaar is de levende natuur dus in zich “waardeloos”, tenzij het geld oplevert of te veel gaat kosten. Waarde is daarmee herleid tot nut en oh wee, als je als mens of als eeuwenoude boom niet meer “nuttig” bent, maar een sta-in-de-weg! Zelfs onze taal wordt steeds meer door economie bepaald.

“Stress, druk, flexibiliteit, prestatie, autonomie, crisis, consumptie, bonus – het zijn woorden waar we in eerste instantie een economische betekenis aan geven. Maar wat zeggen die woorden óns? Nemen we die economische betekenis slaafs over, of rebelleren we ertegen?”

(Trouw; religie en filosofie. 13 januari 2019. Peter Henk Steenhuis,)

Rebelleren maakt ons kwetsbaar, want wij passen dan niet in het plaatje, dat ons vanuit de hedendaagse cultuur opgeplakt wordt. Je wordt zweverig genoemd en een utopist. Je bent niet reëel en staat niet met beide benen op de grond. Je zult weinig stemmen winnen bij de volgende verkiezingen. Enz. Dat mag dan waar zijn, maar je komt nu wel op voor dingen, die een mens echt waardevol maken en niet alleen maar nuttig.

Wat maakt een mens echt aardevol? Waarin is hij uniek en niet alleen maar een radertje in een grote economisch-politieke machine? Laat ik het zo vragen: wat zou u als lezer van dit artikeltje nu willen invullen? Wat maakt u waardevol? Uw verbondenheid met uw lief en met vrienden misschien? Ook al levert het u niks op? Uw geloof, dat er meer is dan er is, ook al wordt uw geloof in zo'n God belachelijk gemaakt of genegeerd? Uw bewondering voor schoonheid in muziek of schilderijen? Uw liefde voor uw hondje of kat, uw bloemen in de tuin of uw genieten van spelende kinderen? Uw verlangen naar tevredenheid, stilte, rust? Naar een wandeling in de duinen met soms een uitzicht op de zee? Uw opkomen voor vluchtelingen, asielzoekers, daklozen, gevangenen, ook al kost het u geld? U pogen om anderen tot hun waarde te laten komen, ook al levert u dat zelf niets op? Geniet u van uw werk en de waardering, die u ervoor krijgt? Kunt u anderen uw waardering tonen voor wat zij presteren? 1)

Al die zachte, kwetsbare, geweldloze en soms voor anderen belachelijke elementen maken mijn en jouw leven waardevol, zelfs uniek. Of je het gelooft of niet: in deze zachte krachten laat de God, die liefde, medeleven en barmhartigheid is en die diep in mijn wezen woont, zich zien; die vreemde, lieve God, even kwetsbaar als liefde, vriendschap, schoonheid, waarachtigheid en menselijkheid altijd is. Hierover sprak Meister Eckhart o.p. als hij het had over de hoge adel van een zogenaamd gewoon mens.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

Voorschoten.

April 2019.

Leerhuis Spiritualiteit, no.14.

=====

1) *“Een verstrengeling van vrijheid en liefde – oorspronkelijk en in het oude Germaans, hangen deze woordbetekenissen nauw samen; denk maar aan woorden als “vrijen”, “vrijer” – betekent dat ik om vrij te zijn een ander nodig heb; zijn of haar bereidheid om van mij te houden. Het betekent ook dat ik elk moment iemand kan bevrijden door hem of haar als dierbaar te beschouwen. Zo bekeken gaat vrijheid in de kern om geven, en staat het haaks op wat we leren; dat we vrijheid moeten nemen.”*

(Marjolijn van Heemstra, filosofe, in “: Trouw”, afd. Opinie, 12 januari 2019.)
