

# Kerkpleinnieuws

## weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie nummer 16 week 11 maart – 17 maart

Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.  
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.

Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066  
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. email: [info@sintjan-visitatie.nl](mailto:info@sintjan-visitatie.nl)  
Website: [www.sintjan-visitatie.nl](http://www.sintjan-visitatie.nl). Bankrekening: nl 68 ingb 0000203272  
Kopij en info kerkpleinnieuws: [info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl](mailto:info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl)

E-mailadres pastores: [pastoraalteam@goedeherderparochie.nl](mailto:pastoraalteam@goedeherderparochie.nl)  
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

---

### Vieringen

Zondag	17 maart	11.00 uur	tweede zondag van de vasten viering van woord, gebed en communie liturgiegroep samenzang o.l.v. Wim van der Steen
--------	----------	-----------	--

### Intenties

Zondag 17 maart: n.n.b.

### Vastentijd van 6 maart t/m 20 april, tijd van Bezinning, vastenactie 2019

#### Het doel van de actie dit jaar: Water kan alles veranderen.

In onze omgeving is het heel vanzelfsprekend. Even je handen wassen, een glas water pakken, de w.c. doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uitkomt. Maar in grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van het gebrek aan schoon water dicht bij huis. Met de opbrengst van de vastenactie kunnen we diverse projecten steunen die schoon water dichtbij mensen brengt. En daarmee worden levens blijvend veranderd.

**We starten onze vastenactie op de eerste zondag van de vasten.** Tijdens de gezamenlijke viering in de Basiliek geven we hieraan extra aandacht. Bij de samenkomst in de Wilgenburg na afloop van de viering kunt U een lekker stukje taart kopen voor bij de koffie of thee en zo de eerste bijdrage alvast doen voor de actie.

De weken daarna kunt U uw bijdrage geven in de speciale **vastenactiebus** of **overmaken** op de **Rekening St.Jan-Visitatie** met **de vermelding Vastenactie 2019**.

Verder kunt U informatiefolders vinden op de tafel in de hal of bij de leestafel.

Regelmatig vindt U nog info in het kerkpleinnieuws en ook proberen we aan te geven over hoe hoog de opbrengst zich vult in een waterdruppel. Want elke druppel telt.

En daar kunnen we allemaal aan mee werken!

**Parochie De Goede Herder**  
**St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam**  
(C) 8<sup>e</sup> zondag door het jaar. 03 maart 2019  
(Lezingen: Sir 27, 4.7. 12-13. 22-23; Lucas 6, 39-45)

Zoals in zo vele culturen kent ook de Joodse traditie haar wijsheids-spreuken. In de eerste lezing hoorden we die wijsheid. Jezus paste in die Bijbelse traditie en was ermee gevoed. Zo werden er ook van Hem allerlei wijze uitspraken genoteerd. Vandaag hoorden wij er een aantal in het evangelie. Ook in ons woont de wijsheid: woont het besef, dat ons van binnen laat weten: "Ja, natuurlijk, wat daar gezegd wordt, is wáár!" De wijsheid, die God is, en die in ons woont, herkent en erkent de wijsheid, die God is, als ze van buiten ons komt. God herkent God, zogezegd, ook in ons luisteren naar dit Evangelie.

Vandaar, dat ik eerlijk kan zeggen, dat ik weinig nieuws hoor in deze uitspraken. Diep van binnen "wist" ik ze al. Toch is het heel goed om ze nogmaals te horen, want in ons gewone doen en laten zijn we vaak alles behalve wijs, en moeten we keer op keer terug geroepen worden naar die levensweg van wijsheid, die Gods weg met ons is.

In het Nederlands zeggen we: "De pot verwijt de ketel, dat hij zwart ziet". In de woorden van Jezus klinkt datzelfde door in zijn uitspraak:

*"Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? "*

Ook in de minder fraaie dingen van mijn leven ben ik niet zo anders dan de andere mensen. Het is echt niet zo, dat we de mensen kunnen verdelen in twee groepen: "wij, de goeden", en "ginds, de slechten". De wijze Therése van Lisieux schreef op het einde van haar korte leven: "Vroeger bad ik voor de zondaars, maar dat doe ik toch niet meer zo gemakkelijk. Want ik ben er achter gekomen, dat ik met hen aan dezelfde tafel zit". En plotseling verschijnen er nu twee Goddelijke trekken in ons oordelen over anderen: mildheid en bescheidenheid.

In het Nederlands zeggen we: "Geen woorden, maar daden". Jezus formuleerde diezelfde wijsheid in zijn uitspraak:

*"Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede te voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over."*

Oei! Waarschijnlijk zijn er ongelovige atheïsten, die betere vruchten voortbrengen dan ik, ook al heb ik mijn mond vol met het preek na preek spreken over God, die liefde en mildheid is! Weer klinkt die waarschuwing van wijsheid mee, die paus Franciscus heel krachtig formuleerde op een vraag van een journalist, die naar een spetterend nieuwtje zocht en daarom vroeg, hoe de paus dan wel dacht over praktiserende homo's en gescheiden en opnieuw getrouwde mannen en vrouwen.

Franciscus antwoordde: “Wie ben ik om hen te veroordelen?” En even lichtte Gods aanwezigheid op in dat vliegtuig, want God is de oneindige en onvoorwaardelijke barmhartigheid. “God is liefde”.

Ik vermoed, dat die journalist verbaasd opkeek, toe God ineens opdook in de woorden van de paus.

Leo Raph. A. de Jong o.p.

## Agenda

---

### **Maandag 11 maart: vervolg op: Rebiblen met Inez van Oord**

‘Dit smaakt naar meer’, vonden de 25 deelnemers aan de Rebible-avonden van november 2018. Rebible is het nieuwste boek van Inez van Oord, journaliste en bedenker van het spirituele maand blad ‘Happinez’.

Met de titel ‘Rebible’ maakt ze duidelijk dat ze een nieuwe kijk op oude koek wil geven.

In haar directe stijl brengt ze oeroude Bijbelverhalen weer tot leven. De Bijbelverhalen worden niet letterlijk naverteld en uitgelegd. Het zijn meer Van Oords gedachten erover, haar vragen, af en toe aangevuld met het commentaar van haar broer Jos, die theoloog is.

Drie nieuwe hoofdstukken van haar boek gaan we in maart/april bekijken, om te beginnen haar vertolking van het verhaal over de slang (Genesis 3). En elke keer zetten we er wel een andere benadering naast.

Dit is weer een nieuwe serie, u kunt aan deze avonden deelnemen ook als u de vorige avonden niet hebt gevolgd.

**Begeleiding:** pastor Kees Koeleman.

**Datum:** maandag 11 en 18 maart en 1 april 2019, van

**Tijd:** 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

**Plaats:** H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.

**Kosten:** Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

**Aanmelden:** vooraf graag aanmelden via het emailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl

---

### **Vrijdag 15 maart: nieuwe waterweg noord ontmoet padre Alejandro Solalinde Guerra**

De Geuzenpenning voor 2019 is toegekend aan padre Alejandro Solalinde Guerra en wordt op woensdag 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen. <https://www.geuzenpenning.nl/>

Op verzoek van en in overleg met de Stichting Geuzenpenning verzorgen we op vrijdag 15 maart een speciale **ontmoetingsdag** vanuit movzwo / caritas en diaconie van de Willibrordparochie, in samenwerking met **Vluchtelingenwerk - Amnesty en PAX Ambassade van Vrede**.

Op **vrijdag de 15<sup>e</sup> maart** staan gepland, steeds open en oecumenisch ingevuld:

- 's ochtends een bezoek in Vlaardingen aan Vluchtelingenwerk (migranten) van Schiedam – Vlaardingen en Maasluis (wethouder Jacky Silos is aanwezig) ;
- tussen de middag een lunchbezoek in Maasluis in de tentkerk van de Andreasparochie (burgemeester Edo Haan is aanwezig) .
- **'s Middag een bezoek in Schiedam bij het inloophuis De Wissel (vanaf 14.00 uur) .**
- Om 18.00 uur is er een maaltijd van Lucas'Cooking en
- **om 20.00 uur een ontmoetings- en informatieavond in de Lucaskerk** (wethouder Bart de Leede – Ambassadeur van de Vrede is aanwezig), **verzorgd door Amnesty** met zoveel mogelijk mensen uit de regio. **WELKOM!!**, ook om pater Alejandro te laten ervaren dat wij grote waardering hebben voor zijn werk in Mexico en zijn aandacht en betrokkenheid bij vluchtelingen in het algemeen.

We geven op vrijdagavond Padre Alejandro vanuit PKN-kerken (in ieder geval Schiedam Centrum, Schiedam Noord en Vlaardingen) en vanuit de Goede Herder parochie (Schiedam – Vlaardingen en

Maassluis en mogelijk nog meer kerken) gezamenlijk een financieel bedrag als cadeau voor zijn werk. (Aan de Geuzenpenning is geen financieel bedrag verbonden.) De ene kerk houdt een extra collecte, de andere kerk geeft een bijdrage uit "eigen middelen".

**Bedragen kunnen overgemaakt worden op rekening van NL25 INGB 0000 0902 65 - Par. De Goede Herder - H. Lucas o.v.v. padre Alejandro.**

**Doorgeven van informatie en aansluiten bij een activiteit wordt op prijs gesteld, vragen en wensen daartoe doorgeven via [movzwo@hetnet.nl](mailto:movzwo@hetnet.nl) of tel.0630565296**

---

### **Zaterdag 16 maart: 2<sup>e</sup> van drie bijeenkomsten "Spreken over geloven"**

Juist in onze tijd is spreken over geloof geen gemakkelijke opgave. In de ons omgevende cultuur zijn God en Godsdienst steeds meer afwezig en de officiële kerkelijke instanties hanteren vaak een geloofstaal, die de onze niet meer is. Zullen we het toch proberen, met al ons zoeken, onze vragen, onze hoop?

Ons voorstel is om deze geloofsgesprekken te laten beginnen met een gedeelte uit een preek van de Middeleeuwse Dominicaan Meister Eckhart o.p. die vele mensen binnen en buiten de kerken tegenwoordig boeit met zijn verrassende benadering van ons geloof. U krijgt die tekst van te voren te lezen, zodat wij vandaar uit kunnen zien, waar het gesprek ons heen voert. Gaat u mee op zoektocht?

**Begeleiding:** Leo Raph. A. de Jong o.p.

**Locatie:** parochie van de St. Jan/ Visitatie. Mgr. Nolenslaan 99. 3119 EB Schiedam

**Data:** zaterdag 9, 16 en 23 maart 2019 14.00 uur tot 16.00 uur

**Deelname:** Inschrijving alleen voor de gehele cursus en in volgorde van aanmelding. De groep bestaat uit maximaal 12 personen. *Indien nodig werken wij met een wachtlijst*

**Aanmelden:** Bij José van der Torre o.p., Tel 0180-859955 of via [info@leerhuisspiritualiteit.nl](mailto:info@leerhuisspiritualiteit.nl)

**Donatie:** € 5,00 per keer

---

### **Snuffelen tussen Boeken, CD's en Ikonen?**

Pater Leo de Jong heeft voor zijn verhuizing naar Voorschoten heel wat uitgezocht en afstand gedaan van boeken, CD's en ikonen. Nieuwsgiering of er wat voor u bij zit?

Wij geven op verschillende plekken en momenten de kans om te snuffelen en heeft u iets gevonden, dan hopen wij op een donatie.

Deze donaties willen wij gebruiken om het boek te financieren dat wij in april uitgeven, ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum.

Waar en wanneer kunt u komen snuffelen:

**Data Schiedam: 23 maart**, voorafgaand aan de cursus Spreken over geloven van 13.15 -13.50 uur.

**24 maart**, na de viering

**Locatie:** St Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam

**Data Rotterdam: 17 maart** Na afloop van de Viering in de dagkerk van 11.45 – 12.45 uur

**Locatie:** Citykerk Het Steiger, Hang 18, 3011 GG of 1<sup>e</sup> Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

---

### **Zaterdag 16/17 maart: Stille Omgang**

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam.

Het thema voor 2019 luidt: **"Vreugde is het onmiskenbare teken van God"**, Pierre Teilhard de Chardin s.j.. Door stilte versterkt u uw spiritualiteit en verbondenheid met Christus en velen in uw omgeving. Met uw gebed in stilte vergroot u uw Liefde en Vreugde. Ervaar in de Stille Omgang de Vreugde en Gods aanwezigheid.

De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en Rotterdam en doen de volgende opstapplaatsen aan (tijden zijn indicatief):

Dordrecht, Burg. de Raadsingel 45	19:00 uur
Rotterdam-Charlois, Dorpsweg 80	19:30 uur
Rotterdam-IJsselmonde, Reyerdijk 67	19:30 uur
Rotterdam-Kralingen, Hoflaan 21	20:00 uur
Rotterdam-Centrum, Mathenesserlaan 307	20:00 uur
Rotterdam-Hillegersberg, Le Fèvre de Montignylaan 17	20:20 uur

Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht gelopen. De tocht duurt ongeveer een uur. Omstreeks **1.30 uur** zijn we weer terug in Rotterdam Hillegersberg, waarna de mensen weer worden teruggebracht naar de opstapplaatsen.

**Kosten:** € 16,50 per deelnemer

**Aanmelden:** tot 12 maart via de website: [www.destilleomgang.nl](http://www.destilleomgang.nl) < aanmelden >

of via de e-mail: [aanmelding@destilleomgang.nl](mailto:aanmelding@destilleomgang.nl)

## **Zaterdag 13 april: 25 jaar Leerhuis Spiritualiteit en stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam**

Beste belangstellenden, het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam, bestaan beide 25 jaar. Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden. Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te kijken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevotogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen. We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

**Plaats:** de St. Dominicuskerk (citykerk 'Het Steiger'), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

### **Programma:**

10.00 inloop met koffie en thee

10.30 verwelkoming

10.45 lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: "Het verloren paradijs van het niet weten"

Zie ook <https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/>

11.30 pauze

12.00 gelegenheid voor vragen

12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit

13.00 lunch

14.15 presentatie "Oecumene in en vanuit Rotterdam"

15.00 pauze

15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja

16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

**U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.**

Wij vragen u zich aan te melden via: <https://goo.gl/forms/lhfillqMGaphnQzOf2>

Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via [glbruinaars@hetnet.nl](mailto:glbruinaars@hetnet.nl)

Onder vermelding van onderstaande gegevens:

Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)

En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma

Vriendelijke groet,

namens beide organisaties,

José van der Torre en Co Elshout

---

## **Gaat u mee: 8-daagse reis naar het Griekse eiland Rhodos? dinsdag 8 mei t/m dinsdag 15 mei 2019**

Pater Leo de Jong heeft deze reis voorgesteld. Graag gaat hij nog eenmaal met ons naar de Griekse eilanden, naar het eiland waar hij zijn ontdekkingstochten begon. Vooral de steden, kerken en kloosters zijn bezienswaardig, maar ook de natuur is mooi, zeker in het voorjaar. We waren er al eerder, op de eilandenreis in 2011. De bekendste plaatsen zullen we ook nu weer bezoeken, zoals Rhodos-stad, de ridderstad en de kruisriddersburcht en de musea in het hospitaal van de ridders en in het Grootmeesterpaleis. En de zeer oude kerkjes met boeiende ikonen en de kathedraal bij Mandraki, de klassieke haven. En aan de ander kant van het eiland de stad Lindos, met de akropolis en de restanten van de tempel voor Pallas Athena en ook een kasteel van de kruisridders. En met het prachtige zicht op de oude haven, waar Paulus ooit aan land kwam.

Maar ook bezoeken we dit keer enkele kloosters, zoals Moni Ipsenis (bewoond door 14 nonnen), met een prachtige kerkje en een uit olijvenhout gesneden iconostase. En Moni Thari (bewoond door 6 monniken), waar de binnenmuren zijn bedekt met fraaie fresco's. Het kloostercomplex heeft mooie tuinen en een wijngaard. En dagtocht naar het eilandje Symi, met het stadje van de sponzenvisserij en het grote Panormitis-klooster. Maar ook heerlijk vrije tijd en twee vrije dagen voor de stad en/of het strand. En we verblijven de gehele week in een goed en schitterend gelegen hotel aan zee en vlakbij de gezellige oude stad!

We vliegen met Tui Fly van en naar Rotterdam Airport! (vliegtijden altijd onder voorbehoud): 8 mei OR 281 Rotterdam 09.15 – Rhodos 14.10 en 15 mei OR 282 Rhodos 14.40 – Rotterdam 17.50

Reissom: € 1.328 (toeslag 1 persoonskamer: € 179) Inbegrepen: vliegreis Rotterdam – Rhodos - Rotterdam, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag en overige heffingen, ruimbagage 20 kilo, transfer van en naar de luchthaven en alle vervoer ter plaatse tijdens de excursies, 7 overnachtingen in een tweepersoonskamer met balkon en zij-zeezicht (geldt ook voor de éénpersoonskamers) en halfpension (ontbijtbuffet en diner) in Hotel Mediterranean in Rhodos-stad (en direct aan strand en zee), alle excursies en entreegelden zoals vermeld in het programma, reisleiding en inhoudelijke begeleiding en plaatselijke Nederlandssprekende gidsen, fooien. Niet inbegrepen: drankjes, verzekeringen, lunches. Minimaal 20 deelnemers (maximaal ca. 25).

**De tijd dringt. Onze reserveringen lopen voorlopig tot 1 maart. Dan moeten we weten of er voldoende deelnemers (te verwachten) zijn om de reis door te laten gaan. Laat ons dus a.u.b. zo spoedig mogelijk weten dat u misschien of waarschijnlijk of zeker meegaat.** Vragen? Bel of mail ons! Co Elshout: 010-4220471 / [mail@oecumont.nl](mailto:mail@oecumont.nl) Of José van der Torre o.p. 0180-859955 / [info@leerhuisspiritualiteit.nl](mailto:info@leerhuisspiritualiteit.nl)