

## Bericht over pater Louis Klinkenberg o.p.

Pater Louis is in onze gemeenschap een geliefde bekende.

Hij was pastoor van september 1985-december 1993. In augustus 2020 hebben wij hem gevraagd voorganger te zijn in de viering om dankbaarheid. In die viering stonden we stil bij de sluiting van onze geloofsgemeenschap op de locatie st. Jan de Doper- Visitatie en blikten we vooruit naar de toekomst. Het samen vieren met Louis was een feest van herkenning voor beide partijen.

Nu een bericht wat niet zo feestelijk is.

Tweede kerstdag op de terugweg naar Venlo voelde Louis zich niet lekker worden in de auto. Hij heeft zijn huis nog wel gehaald maar de avond en dag daarna bracht hij door met hangen en wurgen. Maandagochtend heeft hij een spoedconsult bij de huisarts gekregen en is toen ogenblikkelijk vanuit de praktijk met ambulance naar het ziekenhuis in Venlo gebracht en opgenomen op de Intensive Care.

Absurd hoge bloeddruk en een scheurtje in zijn Aorta bleken de boosdoeners.

De hoge bloeddruk kreeg men aanvankelijk niet onder controle en pas na een week mocht hij naar cardiologie. Toen de bloeddruk een week lang stabiel bleef verhuisde hij naar de gewone verpleegafdeling en na weer een week mocht hij naar huis. In totaal 3 weken ziekenhuis opname; dat zegt wel wat in deze tijd!

Een maand lang moet Louis volstreekte rust houden.

Hij moet zich twee keer per week melden in het ziekenhuis voor controle van de Aorta. Men hoopt dat met rust de "milde" scheur zich heelt. Iedere dag is er een familielid die voor hem zorgt. Gelukkig heeft Louis veel zussen en broers.

Dit alles heeft een enorme aanslag op zijn conditie gedaan.

Louis had ook volstrekt niet het vermoeden dat er iets mis was voor tweede kerstdag. Het rust houden en niet op het provinciaat van de Orde kunnen werken vallen hem zwaar. Er staat een belangrijk kapittel in maart op de agenda. Hij heeft nu net zijn termijn als co-provinciaal niet af kunnen maken.

Louis is een man van gezelschap en vrolijk contact.

Bezoek is echter uitgesloten maar wie Louis wil bemoedigen en beterschap wensen, kan een kaart sturen naar:

**p. Louis Klinkenberg o.p.**

**Mathilde Wibautstraat 78**

**2912 JK Venlo**

