



Uit Lucas 1

Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Beste geloofsgenoten,

Het zijn moeilijke tijden.

De coronacrisis raakt ons in het hart, in ons dagelijks doen en laten. We worden gedwongen tot een levensstijl die niet bij ons hoort. En dan is er nog de zorg om het behoud van onze aarde, om de verharding en de leugen die onze wereld teisteren.

Dat alles kan ons gespannen maken, moedeloos soms.

Maria leefde ook in een tijd van spanning en geweld.

Er was weinig reden tot onbekommerd leven.

Toch vertrouwt zij zich toe aan een onbekende toekomst.

Zij opent haar hart voor het verlangen van de Eeuwige:

'Laat met mij geschieden wat u hebt gezegd'.

Zo kan uit haar de mens geboren worden die 'het licht der wereld' is, de mens waarin Gods goedheid ons rakelings nabij komt.

Dat ook wij met vertrouwen het Kerstfeest tegemoet gaan, ontvankelijk voor wat komen gaat, open en warm naar elkaar en naar de wereld, en zo afstanden overbruggend.

Dat de Messias in ons geboren mag worden.

Dat wij dragers mogen worden van zijn Licht.

Zalig Kerstmis en kracht en vertrouwen voor het nieuwe jaar.