

## **TEKST ONTTREKKING VOORWERPEN**

### **Altaarmissaal**

Het lectionarium dragen we uit ons midden weg:

Het boek waarin alle officiële liturgische teksten van de kerk zijn opgenomen. Dit boek is de leidraad voor het voorgaan in de vieringen voor de priesters van het pastorale team van De Goede Herder.

### **Altaartafel afhalen**

Een bekend lied spreekt over: "Tafel van een, brood om te weten, dat wij elkaar gegeven zijn, breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis."

Aan dit altaar waren voorgangers en de gemeenschap ten diepste met elkaar verbonden en deelden we het mysterie van de eucharistie met alle christenen op aarde. Lidwien deelde zo vaak het brood met ons en nu maakt zij de tafel leeg.

### **Heilige Schrift**

Onze bijbel dragen we uit ons midden weg. Uit dit boek lazen we hardop voor, en we luisterden naar woorden met een diepe zeggingskracht. De prediking en exegese waren niet altijd even makkelijk, want ze vertellen ons over een Nieuwe Werkelijkheid. Wij verstaan deze verhalen als de gids op onze weg ten leven.

### **Kruis**

Aan de muur hangt het kruis als symbool van dood en leven. Het kruis biedt troost in tijden van verdriet waarin we ons eigen kruis te dragen hebben. Het kruis is ook symbool van de verrijzenis en hoop. Teken van ons geloof. Alle emoties van dood en leven, vreugde en verdriet, hoop en vertrouwen hebben we ervaren in dit kerkgebouw. Nu de kerk sluit dragen we ook dit kruis met ons mee.

### **Ciborie**

In de ciborie bewaren wij het brood ten leven: de graankorrel die geplet werd tot brood en geheiligd tot lichaam van Christus in de eucharistie. Het geconsacreerde brood deelden we vanuit deze ciborie ook in de woord- en communievieringen. We dragen de ciborie weg uit ons midden, en daarmee raakt onze kerkrimte ontzield.

### **Godslamp**

Het licht van de Godslamp is de stille getuige van Gods aanwezigheid. Het verwijst naar de aanwezigheid van het geconsacreerde brood in het tabernakel.

De Godslamp brandt dag in dag uit, altijd. Nu de ciborie hier geen plaats meer heeft, doven we het licht en dragen we de Godslamp uit ons midden weg.

### **Paaskaars:**

Nu rest ons alleen nog de Paaskaars. Hoe verlangden we elk jaar naar de Paasnacht en zongen we: "Als alles donker is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.". We zongen in geloof uit dat licht sterker is dan de duisternis, leven sterker is dan de dood.

Als we nu de vlam van de Paaskaars uitblazen, blazen we de levenskracht uit deze ruimte, maar we weten dat elders een Paaskaars brandt en aan dit Licht kunnen wij ons toevertrouwen. We nemen het Licht van de Paaskaars in ons hart mee en daar zal het niet doven.

-----