

Parochie De Goede Herder  
Willibrordgemeenschap Vlaardingen  
Kinder Web Woord Dienst  
12 juli 2020

## KLEIN GELUK



Tekstboekje  
en  
Knutselinstructie

## TIPS:

- Om er thuis ook een beetje een viering van te maken, kun je een kaars en iets om deze kaars mee aan te steken klaar zetten.
  - De viering komt op zaterdag 18:00 uur online. De ouders zouden deze alvast kunnen bekijken om een idee te krijgen wat het thema inhoudt en ook een idee te krijgen hoe de knutsel gemaakt wordt.
  - Benodigheden voor de knutsel:
    - Groot vel wit of gekleurd papier (A4)
    - Gekleurde (vouw)blaadjes
    - Een foto (printje) van jezelf en eventueel andere mensen met wie je op vakantie wilt
    - Plaatjes van bomen of struiken
    - Kleurpotloden
    - Schaar
    - Lijm
- Kijk voor een voorbeeld achter in dit boekje.
- Je vindt het filmpje op het Goede Herder YouTube kanaal:  
[https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod\\_uzz-6AJ9MnBs5A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos)

 WELKOM

*Bericht uit de kerk!*

 OPENINGSTEKST: GELUK

Geluk is geen kathedraal,  
misschien een klein kapelletje.  
Geen kermis luid en kolossaal,  
Misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,  
Maar nu en dan een zonnetje.  
Geluk dat is geen zeppelin,  
't is hooguit 'n ballonnetje.

 WE ZINGEN: ZOMER, ZOMER

*Refrein*

Zomer, zomer,  
Is een beetje meer dan lekker weer.  
Zomer, zomer,  
Is een mooi seizoen om na te doen.

's Avonds blijft het langer licht.  
Op school gaan dan de boeken dicht.  
Wat wij moeten leren, leren wij.  
In de buitenlucht - wij zijn vrij!

*Refrein*

Mensen doen het rustig aan.  
Het is te warm om snel te gaan.  
Hebben als het licht voldoende tijd.  
Kijk ze stralen zelfs – ze zijn vrij!

*Refrein*

Eenmaal door het licht geraakt,  
Word je zelf tot licht gemaakt:  
Alles wat de zon wil zijn voor mij  
Wil ik zijn voor jou – je bent vrij!

*Refrein*



## VERHAAL: DE RIJKE VADER EN ZIJN ZOON

Eens nam een rijke vader zijn zoon mee naar het platteland om hem te tonen hoe arme mensen leven. Ze brachten enkele dagen door in de boerderij van een familie, die het niet erg breed had. Op de terugweg vroeg de vader: 'Hoe vond je jouw verblijf?' 'Fantastisch,' antwoordde de zoon. 'Heb je gezien hoe arme mensen leven?' 'O, zeker.' 'En wat heb je ervan geleerd?' 'Ik heb gezien dat ze vier honden hebben, terwijl wij er maar één hebben. Wij hebben een zwembad dat zo groot is als de helft van de tuin en zij hebben een grote kreek om in te zwemmen. Wij hebben lantaarns in onze tuin en zij hebben een hemel vol sterren. Wij hebben een grote galerij voor het huis, zij hebben de horizon. Wij hebben een landgoed, maar zij hebben velden zonder eind. Wij kopen onze groenten, maar zij kweken ze in hun tuin. Wij hebben muren rond ons bezit om ons te beschermen, zij hebben vrienden die voor hen zorgen.' De vader wist niet meer wat te zeggen

 BOODSCHAP DOOR DE PASTOR

 WE ZINGEN: EEN DANKLIED

Dank U voor het licht en donker,  
Dank U voor de zon en maan.  
Voor de regen en de wolken;  
Dank U Heer, dank U Heer,  
Dank U Heer dat wij bestaan.

Voor de vogels en de vissen,  
Alle dieren in het woud.  
Tulpen, rozen en narcissen;  
Dank U Heer, dank U Heer,  
Dank U dat U van ons houdt.

Dank voor alle blijde dagen:  
Deze dag het allermeest.  
Luister naar wat wij U vragen;  
Luister Heer, luister Heer,  
Maak de wereld tot een feest.

Dank U wel wij zijn tevreden  
En wij vragen tot besluit:  
Geef ons nog een beetje vrede  
En ons lied, en ons lied  
En ons liedje is nu uit!

 ONZE VADER



## DANKGEBED

God onze Vader, het schooljaar is bijna voorbij.  
Het was een bijzonder jaar door de tijd dat we thuis moesten  
blijven en alles ander dan anders ging.  
We willen U danken voor alle mensen die het voorbije jaar  
gekleurd hebben:  
onze juffen en meesters die ons van alles hebben geleerd,  
onze vrienden waarmee we fijn gespeeld hebben,  
onze papa's en mama's die voor ons zorgden  
onze grootouders voor wie niets teveel is.  
Samen met hen allen willen we verder werken aan een wereld  
waarin het goed is voor iedereen.



## VAKANTI EWENSEN



## SLOT LIED: NU WIJ UI TEENGAAN

Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
Ga met uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
Ga met God! Vaya con Dios en adieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
Ga met uw licht voor hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
Ga met God! Vaya con Dios en adieu!

Voor alle mensen in deze stad:  
Vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
Ga met God! Vaya con Dios en adieu!



## KNUTSELEN

De viering van vandaag ging over gelukkig zijn met kleine, eenvoudige dingen. In de vakantie doen we dit soms heel letterlijk: we ruilen ons huis voor één of twee weken in voor een caravan, of een tent. Veel minder luxe dan een huis en toch worden we er heel gelukkig van!

Vandaag gaan we een tent knutselen, zoals in het voorbeeld hieronder.

Wat heb je nodig?

- Groot vel wit of gekleurd papier (A4)
- Gekleurde (vouw)blaadjes
- Een foto (printje) van jezelf en eventueel andere mensen met wie je op vakantie wilt
- Plaatjes van bomen of struiken
- Kleurpotloden
- Schaar
- Lijm

Hoe maak je het?

Knip een driehoek van een gekleurd blaadje.

Knip de driehoek in het midden tot ongeveer halverwege in.

Vouw de twee flappen naar buiten.

Nu heb je een tent.

Je kunt een foto van jezelf in de tent plakken. Misschien zou je het wel leuk vinden als er nog meer mensen meegaan kamperen.

Maak nog meer tenten en plak daar de foto's in van mensen die jij graag mee zou willen nemen op kampeervakantie. Je kunt je camping ook nog mooier maken met bomen, een hangmat, dieren....

Veel knutselplezier en een fijne zomer!



Dit was voorlopig de laatste KinderWebWoordDienst.  
Na de zomer gaan we kijken welke activiteiten voor  
kinderen we vanuit de kerk weer kunnen doen.  
We hopen veel van jullie ook daar dan weer te zien.  
Bedankt voor het kijken.  
Fijne Vakantie!

