

12^e zondag door het jaar

Dominicanen Huissen

21 juni 2020

Antoon Boks o.p.

Jeremia 20: 10-13; Mattheüs 10: 26-33

Vandaag is het de eerste dag van de zomer. Het water warmt op bij stranden en bij ons zwembad. Mogen we al met vakantie naar het buitenland? Of moeten we wachten tot 1 juli vanwege het corona-virus? Velen willen wel vakantie nemen, maar kan het ook? Hebben we er nog geld voor of slaan we het dit jaar maar over? Hoe gaat het verder met ons? Krijgen we zon, maar geen regen? Wordt alles weer zo droog? Het is een lust voor onze ogen om groeiende dingen te zien en rijpende velden en de geluiden van vogels te horen.

Naast die mogelijk warme zonnige dagen en al dan niet op vakantie in eigen land krijgen we vandaag nogal sombere teksten te horen. Jeremia, Gods vaak klagende maar niettemin trouwe profeet, betreurt wat hem is overkomen voor het doorgeven van Gods waarschuwing aan Israël. Zijn trouw heeft geresulteerd in scheldnamen als: "Ontzetting overal." "Geef hem aan". Allerlei vervelende dingen worden gepland tegen hem.

Jezus' advies aan zijn leerlingen is ook zeer grimmig als Hij suggereert dat sommigen van hen zelfs ter dood zullen worden gebracht, omdat ze in Hem geloven. "Wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar gelukkig niet de ziel..."

Er lijkt gewoon geen zomerse stilte te zijn in wat we te doen hebben wanneer wij de verantwoordelijkheid moeten nemen om te getuigen van Gods wegen in onze wereld. Ook al kunnen we denken aan een zomerbries, vakantie, misschien zelfs een barbecue met al dan niet een koud biertje. Maar zij en wij als Jezus' leerlingen zijn altijd aan het werk, iedere dag 24 uur lang. We moeten voorbereid zijn, zegt Hij, om duidelijk naar voren te brengen, wat we hebben gehoord in de donkere uithoeken van ons hart. Of zoals Paulus het zei: "Predik het Woord te pas en te onpas." voren brengen. Voor degene die klaagt, lijkt het erop dat zelfs God geen weet heeft van zijn/haar wanhopige situatie. Dan beweegt het gebed zich naar het vertrouwen dat God niet blind is geweest voor onrecht en de klager niet zal verlaten. God staat aan de kant van de rechtvaardige.

Klaagzangen eindigen met een vertrouwensverklaring en prijzen vaak God. Dit soort gebed is meer een daad van hoop. Jeremia is ervan overtuigd dat God hem uiteindelijk zal redden, ook al verwachten zijn vrienden, dat het fout zal gaan met hem. Hij vertrouwt erop dat God zijn machtige verdediger is, die aan zijn kant staat. Hij twijfelt er niet aan dat God, die de armen niet in de steek laat, zal zegevieren over de goddelozen. Geen seizoen, ook de zomer niet, is vrijgesteld van problemen en soms luidt die verandering van het seizoen automatisch een wanhopige situatie in. Terwijl mensen kunnen praten over hun moeilijkheden, vragen we ons af, waarom God dit laat gebeuren? We houden vaak twijfels, klachten en vragen. We zouden er nooit aan denken om zo bot en openhartig met God te zijn als Jeremia. Sommigen zullen het gewoon aanvaarden en zeggen: "God geeft ons nooit meer dan we kunnen dragen."

Sommigen vrezen dat we God zullen beledigen als we onze ware gevoelens zouden uitspreken. Ik wil ons allemaal aanmoedigen om onze gevoelens en klachten uit te spreken tegenover God. Als mensen

het gevoel hebben dat we een klacht tegen God hebben, dan moeten we elkaar aanmoedigen om het te uiten. Het gesprek zal in ieder geval eerlijker en opener zijn en God kan dan ruimte hebben om met ons samen te werken. Jeremia moedigt ons aan om onze eigen klaagzang vandaag samen te stellen. Wie weet, kan ons gebed dan eindigen, zoals Jeremia doet, met een uitroep: 'Zing voor de Heer, prijs de Heer, want God heeft het leven van de armen gered van de macht van de goddelozen!'

In een tijd van zoveel wereldconflicten, zelfmoordterroristen en wraakmoorden klinkt Jeremia's gebed voor wraak ongelooflijk hard. Maar denk er wel aan dat hij niet van plan is om zelf wraak te nemen. Hij laat dat aan God over. Wat hij echt wil is dat God rechtvaardig is: de armen verlost van onderdrukking. Aan het einde van de klaagzang wordt het duidelijk dat Jeremia geen twijfel heeft dat de rechtvaardige God namens de armen zal handelen. Dat is een verandering van de aanvankelijke wanhoop van zijn klaagzang in een vertrouwen op God. Moge dat ook werkelijkheid worden in ons leven.