

Oecumenische viering vanuit de Hoflaankerk op tv Rijnmond

Zondag 17 mei 2020

6e zondag van Pasen

Komende zondag kunt u weer een korte oecumenische viering bekijken op Rijnmond TV, deze keer vanuit de Hoflaankerk. Deze dienst van een half uur herhaalt zich tussen 10.00 en 12.00 uur.

17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie: IDAHOT
Ieder jaar op 17 mei wordt wereldwijd de IDAHOT-viering gehouden. De IDAHOT-viering is op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Wereldwijd wordt dan aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Dit jaar is het thema: "Breaking the silence".

Aan de dienst op 17 mei werken mee:

- ds Ilse Hogeweg (predikant Protestantse Gemeente Rotterdam Kralingen)
- Wouter van der Wilt (organist)
Mirjam van den Hoek (sopraan)
Eva Meijboom (alt)
Gijsbert Westland (tenor)
Johannes Vermeer (bas)
Martin Geertsma (zang en gitaar)
- Christopher van der Werff (tolk gebarentaal)
- Arie Borgdorff
Maria Boersma
Anne-Loek Stubbe
James Faya
Ojukwu Igbo
Hinke van Abbema
en Jonathan Top.

De orde van deze korte dienst

- Welkom
- Openingsgebed
- Lied: Ongestraft mag liefde bloeien (tekst Sytze de Vries, melodie William Rowlands)
 1. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren,
door de hemel zelf gesticht.
 2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
 3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vrees ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

- Schriftlezing Galaten 3:28
(Naardense Bijbelvertaling)

Daarin is geen Judeeër en geen Helleen, daarin
is geen dienstknecht en geen vrije, daarin is
geen mannelijk en vrouwelijk; allen immers zijt
gij één in Christus Jezus!

- Verhaal van Hinke
- Lied geschreven en gezongen door Martin
Geertsma
- Verhaal van Jonathan
- Lied 833

Neem mij aan, zoals ik ben;
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

- Voorbeden en Onze Vader
- Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren
in de dood zijn leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

- Zegen