

Jom ha Sjoa-gedachtenisdienst

Zondag 26 april 2020

18:30 uur

Op zondag 26 april a.s. zal de jaarlijkse Jom ha Sjoa gedachtenisdienst vanuit de Laurenskerk in Rotterdam om 18:30 uur uitgezonden worden op Rijnmond TV. Vanwege de Corona-crisis is het helaas niet mogelijk om bij elkaar te komen om joodse slachtoffers van het Naziregime te gedenken. Rijnmond TV was meteen bereid zendtijd hiervoor vrij te maken. De gedachtenisdienst valt onder verantwoordelijkheid van de kerken in Rotterdam en leden van de Joodse gemeenschap in Rotterdam.

Op 12 april 1951 besloot het Israëliësch parlement, de Knesset, om jaarlijks op 27 Nissan de zes miljoen Joodse slachtoffers te gedenken. 27 Nissan is in de joodse jaartelling de dag waarop in 1943 het getto van Warschau werd uitgeroeid. De gedenkdag kreeg de naam 'Jom ha Sjoa', 'dag van de vernietiging'.

In Nederland was het Rabbijn Awraham Soetendorp die in 1983 de christenen opriep tot mede gedenken, want de Sjoa gaat ons allen aan: 'Niet het gevoel van schuld moet versterkt worden, maar het bewustzijn van verantwoordelijkheid'. Ds Huib van der Steen heeft deze oproep in Rotterdam vorm gegeven in de jaarlijkse viering. Nu, 75 jaar na de bevrijding, is nog maar een kleine groep ooggetuigen in leven. Het is aan ons allen om de herinnering te bewaren.

Het Jom ha Sjoa Beraad Rotterdam wil zich inzetten voor het zoeken van verbondenheid van de internationale gemeenschap in gedeelde democratische principes. Het gedenken wil een positief doel hebben: de toekomst bewaren voor het onheil, dat behalve Joden ook anderen kan treffen als wij uit zelfbehoud nalaten alle vorm van discriminerend gedrag te bestrijden.

Aan de gedachtenisdienst werken mee:

Albert Ringer, rabbijn Liberale Joodse Gemeenschap

Wolf Kotek, getuige

Dideri Mattijsen, lid Maaskant Open Grenzen, voorzitter Jom ha Sjo'a Beraad

Ilse Hogeweg, predikant Holflaankerk

Harold Schorren, predikant Laurenspastoraat en city pastor

Marianne Gijbels, parochie Heilige Drie-Eenheid

Kees Bakker, Senior Chaplain Orde van St. Lazarus van Jeruzalem

Hannah Verhulst, Chazanit

Hayo Boerema, organist

Martha Bosch (sopraan), Mirjam van den Hoek (alt 1), Hanneke van der Linden (alt 2),

Christiaan Cooman (tenor), Wiecher Mandemaker (tenor), Jidert Denneman (bas), Jan Korteweg (bas)

De orde van de Jom ha Sjoa-gedachtenisdienst

- Zang - Lied 513: 1 en 4
- Schriftlezing - 2 Samuel
- Zang- Psalm 107: 1 en 2
- Overweging
- Orgel
- Aansteken kaarsen
- Gebed - El Malee Rachamiem
- Kaddisj
- Zegen
- Orgel - Osee Sjalom

Lied 513: 1 en 4

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Psalm 107: 1 en 2

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat !
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestuvige streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, -
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

El Malee Rachamiem (vertaling)

God, Hoogverheven, vol van liefde,
geef rust en harmonie
door Uw beschermende aanwezigheid
aan de zielen van allen
met wie wij verbonden waren,
de mannen, de vrouwen en kinderen
die in tijden van oorlog werden gedood
in de vernietigingskampen
Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen,
Theresienstadt,
Buchenwald, Bergen-Belsen, Majdanek,
Treblinka en elders,
te midden van de zielen
van de heiligen en zuiveren

die als lichten in de duisternis stralen.
Bron van liefde,
berg hen onder de beschutting
van Uw vleugels.
Neem hun zielen op
in de bundel van het eeuwige leven,
mogen zij rust en harmonie vinden
in de tuin van Eden.
De Altijdaanwezige is hun erfdeel,
moge de herinnering aan hen
in onze harten gegrift blijven
van generatie op generatie.
Laten wij daarop zeggen: AMEN.

Kaddisj

Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam
in de wereld die Hij schiep naar Zijn wil.
Moge Hij zijn koninkrijk vestigen
in uw dagen en tijdens uw leven
en nog in deze generatie van Jisraël,
spoedig en in de nabije toekomst.
Zegt daarop: AMEN

Moge Zijn grote Naam
ten eeuwigen dage worden geprezen.
Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog
verheven,
geroemd, bezongen en aanbeden
zij de Naam van de Heilige.
Hij zij geprezen boven alle lofprijzingen,
liederen en gezangen,
en boven alle troost
die in deze wereld kan worden uitgesproken.
Zegt daarop: AMEN

Moge er volledige vrede komen vanuit de
hemel
en leven voor ons en heel Jisraël.
Zegt daarop: AMEN

Hij die vrede maakt in Zijn sferen,
moge Hij vrede maken voor ons,
voor heel Jisraël en voor de hele mensheid.
Zegt daarop: AMEN