

3^e zondag van Pasen - 26 april 2020

Viering Laurenskerk Rotterdam

In deze periode zal iedere zondag een oecumenische viering uitgezonden worden vanuit de Laurenskerk. Dit keer is het zelfs een interreligieuze bijeenkomst. De Ramadan is begonnen, de vastenmaand voor de moslims. We zijn blij dat imam Abdeslam Chakir mee voorgaat in de viering van deze zondag en in de korte overweging zal hij meer vertellen over de vastentijd.

Aan de dienst op 26 april werken mee:

Voorgangers:

imam Abdeslam Chakir, Ettaouhied en Moskee Al Hoeda, Overschie
ds Harold Schorren, city pastor en predikant Laurenspastoraat
Elsa van Gelderen, St. Mary's, Anglican Church, lector

Organist:

Hayo Boerema

Zang:

Martha Bosch (sopraan), Femke van Driel (alt), Wiecher Mandemaker (tenor) en Johan Vermeer (bas)

Het ondertitelen van de diensten is een te tijdrovende klus in deze tijd. Daarom hierbij zoveel mogelijk informatie om de dienst zo goed mogelijk te kunnen volgen. Wij zingen, tenzij anders vermeld, uit het nieuwe Liedboek.

De orde van dienst

- Orgel
- Welkom
- Openingsgebed uit de Koran: Soera 41:30-32
- Psalm van de zondag: Psalm 33: 1, 2 en 8
tekst Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit,
melodie Straatsburg 1545 / Lyon 1547
- Schriftlezing: Johannes 21:1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)
- Antwoordpsalm: chant Psalm 116
- Korte overdenking
- Lied 650: 1, 2, 3 en 4 (De aarde is vervuld)
tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrrens
- Gebeden
- Onze Vader: Pater Noster
Igor Strawinsky (1882-1971)
- Slotgebed
- Zegen

Deze zondag dankt de naam 'Misericordia Domini' ('Goedertierenheid van de Heer') aan de antifoon van deze zondag, 33:5b-6a. Die goedertierenheid vervult volgens Lied 650 ook de aarde. De lezing is Johannes 21:1-14 waarin Jezus opnieuw verschijnt aan de leerlingen. Als zij de hele nacht gevist hebben in het Meer van Tiberias maar niets gevangen hebben, staat Jezus in de ochtend bij hen. Zijn advies: gooi de netten eens over een andere boeg. Dan zitten hun netten vol grote vissen. Gooi het eens over een andere boeg... Symboliek is er voldoende in Johannes; nacht en ochtend bijvoorbeeld. We weten ook dat water (zee) staat voor chaos en dood. Daarom is de wonderlijke visvangst ook geen geslaagde evangelisatie of ledenwerfactie. Het gaat om het redden van mensen uit duisternis en chaos, mensen op de been zetten in een nieuw bestaan. Dat betekent met liefde een nieuwe ochtend scheppen in de nacht. Lukt ons dat? Soms moeten we het over een andere boeg gooien.

Niet iedereen beschikt over een Liedboek of een Koran. Bij dezen de teksten.

Soera 41:30-32

“ Degenen die zeggen: Onze Heer is Allah, en die dan voortgaan langs de juiste weg, de engelen dalen op hen neer en zeggende: Vrees niet, en wees niet bedroefd, en ontvang het goede nieuws van de Tuin die jullie werd beloofd. Wij zijn uw bewakers in dit wereldse leven en in het Hiernamaals, en daar hebben jullie waar jullie zielen naar verlangen en daar hebben jullie waar jullie om vragen. Een welkomstgeschenk van de Vergevensgezinde, de Genadige.

Psalm 33: 1, 2 en 8

Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren / door wie Hem
behoren
't feestlied ingezet !
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend
leven,
schiep Hij door zijn stem.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en
krachten
nu en voor altijd..

Chant Psalm 116

Refrein: De Heer luistert naar mijn smeken, Hij
redt mij van de dood.

De Heer heb ik lief, Hem wil ik beminnen,
want Hij hoorde mijn roepen om hulp.
Hij luisterde naar mij toen ik smeekte,
toen ik bad om erbarmen leende Hij mij het
oor.

Toen doodsangst mij benauwde,
toen ik bang was voor lijden en pijn,
Toen riep ik de Naam van de Heer:
red mij, Heer en spaar mijn leven.

En de Heer luisterde vol erbarmen;
vol medelijden hoorde Hij mij aan.
De Heer behoedt de hulpelozen;
de zwakke geeft Hij genade.

Zo komt mijn ziel tot rust, mijn hart tot
bedaren;
nu ik weet dat de Heer voor mij zal zorgen.
Mijn doodsangst neemt Hij van mij weg.
Hij veegt mijn tranen af, rolt weg de steen des
aanstoots.

Hij laat mij wandelen voor zijn aanschijn;
ik mag wonen in het land der levenden.
Ik blijf dus vertrouwen, al voel ik mij
hulpeloos,
ook al denk ik: niemand is betrouwbaar.

Lied 650: 1, 2, 3 en 4

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.