

Oecumenische viering vanuit de Laurens op TV Rijnmond

10.00 uur

Komende zondag is het Pasen. Ook dan kunt u weer een korte oecumenische viering vanuit de Laurenskerk bekijken op Rijnmond TV. Deze dienst van een half uur herhaalt zich tussen 10.00 en 12.00 uur. Wij hopen dat wij op afstand zo toch verbonden zijn met elkaar. En wij wensen u ook in deze zorgelijke tijd gezegende Paasdagen toe.

Het ondertitelen van de diensten is een te tijdrovende klus in deze tijd. Daarom hierbij zoveel mogelijk informatie om de dienst zo goed mogelijk te kunnen volgen. Wij zingen, tenzij anders vermeld, uit het nieuwe Liedboek.

Aan de Paasmorgendienst op 12 april werken mee:

Voorgangers:

Karin Bornhijm, lekendominicaan (RK)

Ds. Bernard van Verschuer, predikant vrijzinnig Hervormde wijkgemeente Maaskant Open Grenzen

Ds. Harold Schorren, citypastor en predikant Laurenspastoraat

Tjitske Gelderloos, Doopsgezinde Gemeente Rotterdam, lector

Organist:

Hayo Boerema

Zang:

Mirjam van den Hoek en Margreet Temme (sopraan), Eva Meijboom en Leonie van der Sleen (alt), Gijsbert Westland en Wiecher Mandemaker (tenor) en Ernstjan Cooman en Johan Vermeer (bas)



De orde van deze korte dienst is als volgt:

- Orgel
- Paasjubel: Lied 595
tekst bew. Andries Govaart / melodie bew. Christiaan Winter
Onderwijl worden kaarsen aangestoken.
- Inleidend woord
- Openingsgebed
- Psalm: This is the day (Psalm 118)
Tekst: Anoniem ca. 1600
- Schriftlezing: Johannes 20:1-18
(Nieuwe Bijbelvertaling)
- Lied: 621: 1, 4 en 5 (Heerlijk verschenen is de dag)
vert. Willem Johan van der Molen / melodie Nikolaus Herman
- Korte overdenking
- Lied: 624 (Christus, onze Heer, verrees)
vert. onbekend / melodie Londen 1708
- Gebeden
- Lied: 634 (U zij de glorie)
tekst Henk Jongerius / melodie George Frederic Handel
- Slotgebed
- Zegen

Niet iedereen beschikt over een Liedboek. Bij deze de teksten:

Psalm: This is the Day (Psalm 118:24) + vertaling

This is the day the Lord has made;
We will rejoice and be glad in it.

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Lied 621: 1, 4 en 5

Heerlijk verschenen is de dag
waarop ons lied niet zwijgen mag,
want Jezus Christus triomfeert,
Hij die het graf de rug toekeert.
Halleluja.

Heel de aarde, al het schepsel zal
opstaan in 't zonlicht overal;
voorbij is nu de droefenis,
omdat de Heer verrezen is.
Halleluja.

Ook wij, wij zetten blij van zin
een stralend halleluja in.
O Christus, die verrezen zijt,
wij prijzen uw aanwezigheid.
Halleluja.

Lied 624

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

Lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!