


Parochie De Goede Herder
DG St. Jan de Doper-Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99,
3119 EB Schiedam.



Zalig Pasen

PASEN

Christus breekt uit het graf van voorbij,
uit het graf van de dood.
Uit het zwart
rijst het wit
van zijn stralende verschijning op.
In het donker
zien wij het licht.
Dat is, in één woord: Pasen.

Een mens kan zich dood-staren op het kruis,
op het verdriet,
de ellende en het lijden.
Deze coronatijd brengt veel leed.
Maar leven en geloven is
niet bij het kruis blijven staan.
Dat is Pasen.
Je kunt niet over het leven spreken
zonder de dood daarbij te bedenken.
Er is iets beschadigd,
er is iets gebroken.

En ook al wordt dat geheeld,
het litteken blijft zichtbaar,
en voelbaar.
Aan zijn littekens
zal de Opgestane straks
door zijn vrienden herkend worden.
Daaraan,
en aan niets anders.
Het teken
van zijn verbondenheid met ons lijden
en al ons verdriet,
op leven en dood.
Tegelijk geldt ook:
je hoeft niet bij de dood te blijven staan,
zonder je weer
aan het leven te durven toevertrouwen.

*De kernvrijwilligers
wensen u in deze moeilijke tijd,
waarin we elkaar zo missen,
Zalig Pasen!*