

# Kerk aan de Waterweg

OP AFSTAND EN TOCH....  
**RAKELINGS NABIJ**



**PASEN 2020**

**EXTRA EDITIE**

Voor u ligt een extra, eenvoudige editie van Kerk aan de Waterweg.  
Waarom vraagt u zich misschien af.....

Heel simpel,

om verbonden te blijven in deze verwarrende tijd

om te laten weten dat wij u missen

omdat u ons misschien mist

om informatie te geven

om te laten weten dat het ons zwaar valt niet die nabijheid te kunnen  
bieden die een kerk juist in deze moeilijke tijd zou moeten bieden

om te laten weten dat u allen in ons hart en in onze gebeden bent

om een woord van bemoediging te laten klinken

omdat het, hoe dan ook, ook in 2020 Pasen wordt.

Zalig Pasen, dat wensen wij u, in verbondenheid met elkaar en de  
verrezen Heer.

*De pastores:*

*Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Melvin Tharsis*

*Medewerkster pastoraal team:*

*Elly Barendregt-Koalsie*

INHOUD	PAGINA
Van de pastores	03
Mededelingen de Nederlandse bisschoppen	04
Vieringen -- De Goede Herder parochie op YouTube	05
Parochianen zien om naar elkaar – berichten uit de deelgemeenschappen	06
Openstelling van kerken in de parochie	08
De Voedselbank is hard nodig	09
Lichtjes in de tunnel – leven in Coronatijd	10
Berichten van de PCI	11
Hebt u een pastor nodig?	11
Eerste communie	12
Dopen	12
Catechumenen	12
Vastenactie ruw onderbroken	13
Verhaal -- Haar man stond op in haar hart	14
Pinkstergroet	14
Gedicht	14

## **Wie ik ook ben, U kent mij**

Beste parochianen, u weet het: alle vieringen in onze kerken zijn afgelast vanwege het coronavirus. Er zijn geen publieke samenkomsten meer, totdat de ergste dreiging geweken is. Zo hebben de burgerlijke overheid en de bisschoppen besloten.

Wat ons en de gehele wereld is overkomen, is verschrikkelijk. Hoelang dit gaat duren kan niemand zeggen. We kunnen ons slechts wapenen met het gebed. Paus Franciscus is ons daarin voorgegaan door ons de mooie zegen: 'Urbi et Orbi' te geven. De ontroerende en warme woorden van Paus Franciscus op zondagmiddag 29 maart willen wij u niet onthouden.

*Ik denk aan de vele mensen die huilen. Mensen die geïsoleerd zijn, mensen in quarantaine. Oude mensen die alleen zijn in het ziekenhuis, mensen op de intensive care. Veel mensen huilen. Ook wij. Vanuit onze harten, samen met hen. Laat vandaag voor ons allemaal de zondag van de tranen zijn.*

Weet dat God ons geen straf oplegt met deze pandemie. Zo zit de God van Jezus niet in elkaar. Hij is de God die zegt: 'Ik trek met je op en Ik deel je verdriet.' De God van Jezus, onze God, heeft geduld met mensen en luistert naar ons aanhoudend gebed. Onze God is een rechtvaardige God die ons met Pasen een Boodschap van redding en leven zal geven.

Laten wij door gebed met elkaar verbonden blijven. Bidden wij voor hen die door het coronavirus zijn getroffen, voor hen die gestorven zijn en voor hun naasten. Vanuit onze parochie gaan wij beelden van de 'besloten' vieringen op zondagen en tijdens het Paas triduüm op YouTube zetten. Daarnaast kunt u ook eucharistievieringen uit heel het land op de televisie volgen.

Wat kunnen wij doen in deze tijd? We kunnen proberen angsten weg te nemen, bedroefden troosten, zieken met liefde omringen en wie vertwijfeld is geraakt een hart onder de riem steken. Bidden wij ook voor allen die zich inzetten om het virus te bestrijden, en voor hen die hun leven wijden aan vrede en gerechtigheid voor iedereen. Zij bemoedigen ons op de weg naar Pasen: een nieuwe toekomst, door alle beproeving heen.

Van harte wensen wij u allen een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen.

*Pastoraal team*

## **Gebed**

*Wie ik ook ben, u kent mij  
In mij is duisternis, maar bij U is licht  
Ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet  
Ik ben bevreesd, maar bij U is hulp  
Ik ben onrustig, maar bij U is vrede  
In mijn hart is bitterheid, maar bij U is  
geduld  
Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent  
mijn weg.*

Dietrich Bonhoeffer



## **Mededelingen van de bisschoppen op websites parochie**

De burgerlijke overheid houdt ons regelmatig op de hoogte van de maatregelen die noodzakelijkerwijs genomen moeten worden om het Coronavirus zoveel als mogelijk in te dammen. Zo maakte de vorige week gehouden persconferentie duidelijk dat de moeilijke tijd nog niet ten einde is. Hoopten we dat begin april er een versoepeling van de regels mogelijk was, de hoop is geen waarheid geworden. Integendeel, verlenging van de maatregelen is noodzakelijk.

Daaruit volgt ook dat de kerken, zoals eerder is aangegeven, gesloten blijven tot en met Pinksteren. Of na die datum versoepeling mogelijk is? We weten het niet.

De Nederlandse bisschoppen hebben 26 maart een brief gestuurd aan de pastores van de parochies waarin de maatregelen die voor de kerk gelden toegelicht worden. De brief hebben we niet in deze editie van Kerk aan de Waterweg opgenomen. Wel heeft het team aan alle deelgemeenschappen gevraagd de brief op hun website te plaatsen. Als het allemaal lukt, is de brief geplaatst als u dit bericht leest. Ook op de parochiële website staat de brief.

## Parochie gaat vieringen uitzenden op YouTube



Nu de kerken tenminste t/m 1 juni (tweede Pinksterdag) gesloten zijn zoeken we naar wegen om toch met elkaar verbonden te blijven. Een mogelijkheid is het gaan uitzenden van **besloten** liturgische vieringen. Dat gaat gebeuren.

De eerste viering die te zien zal zijn is de viering van Palmzondag. Via het *Parochie De Goede Herder YouTube kanaal* kunt u de viering bekijken.

De viering is vanuit de St. Liduina en O.L.V. Rozenkransbasiliek en begint om 10.00 uur.

Het is de bedoeling dat ook worden uitgezonden:

### Witte Donderdag:

viering van Witte Donderdag                      18.00 uur vanuit de Basiliek

### Goede Vrijdag:

de kruiswegviering                                      15.00 uur vanuit de Pax Christikerk

### Goede Vrijdag:

de avondplechtigheden                              20.00 uur vanuit de Basiliek

### Stille Zaterdag:

Paaswake    20.00 uur vanuit de Basiliek

### 1<sup>e</sup> Paasdag:

Viering van Pasen    10.00 uur vanuit de Andreas, Petrus en Pauluskerk

**Alle vieringen zijn besloten vieringen. De vieringen kunnen dus NIET bijgewoond worden.**

De link naar het YouTube kanaal is:

[https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod\\_uzz-6AJ9MnBs5A/videos](https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos)

(zoekfunctie: zoek naar Parochie de Goede Herder, u ziet dan in de linker kolom het logo van de parochie. Dit aanklikken dan komt u op het YouTubekanaal van de parochie)

De intentie van het pastoraal team is om, zolang de kerken gesloten zijn, iedere week een besloten viering uit te zenden, afwisselend vanuit de Liduinabasiliek, de H. Lucaskerk, de Pax Christikerk en de Andreas Petrus en Pauluskerk.

### **Viert u mee via YouTube en mist u de collecteschaal?**

De parochie is blij als u een bijdrage overmaakt naar het bankrekeningnummer van uw deelgemeenschap, of, voor de parochianen van de Liduinabasiliek, digitaal doneert via de Givt-app. Het bankrekeningnummer vindt u op de website van uw deelgemeenschap. De teksten van de vieringen staan ook op de websites en worden digitaal verspreid.

### **Krijgt u nog geen digitale berichten en wilt u dat wel?**

Geef uw emailadres dan door aan Elly Barendregt, medewerkster van het pastoraal team.

Haar emailadres is [e.barendregt@goedeherderparochie.nl](mailto:e.barendregt@goedeherderparochie.nl).

Vermeldt daarbij wel bij welke deelgemeenschap u hoort, dan zal zij zorgen dat uw emailadres op de juiste plek komt.

### **Parochianen zien om naar elkaar**

*Door de corona-crisis komen wij op afstand te staan van elkaar. Er is de bekende 1 ½ meter afstand. Daarnaast zijn er geen publieke vieringen en bijeenkomsten. Toch proberen parochianen en vrijwilligers van onze gemeenschappen om te zien naar elkaar. Bezoekers bellen met ouderen waar zij nu niet langs kunnen gaan. Er zijn telefooncirkels. Praktische hulp wordt aangeboden. Via e-mail nieuwsbrieven en websites wordt contact onderhouden met parochianen. En verschillende kerken zijn enkele keren per week open voor persoonlijk gebed of het opsteken van een kaarsje. Hieronder geven we een beeld van dit alles.*

In de *gemeenschap Andreas Petrus en Paulus* in Maassluis wordt zo goed mogelijk contact gehouden via de Weekagenda (per mail en op het infobord van de kerk). Vrijwilligers van de Elisabethgroep, de soosmiddagen en de pastoraatgroep bellen nu de mensen op in plaats van ze te bezoeken. In plaats van een Palmpaasstok wordt er een Palmpasengroet naar mensen gebracht. De kerk is twee keer per week toegankelijk om een kaarsje aan te steken bij Maria of voor een persoonlijk gebed. De Andreas Petrus en Paulus-gemeenschap is bereikbaar via telefoon 010-5912080 of mail [secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl](mailto:secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl).

Ook in de *Willibrordgemeenschap* in Vlaardingen zijn er vrijwilligers die anderen bellen en/of een kaartje sturen. Mensen die anders ouderen bezoeken, bellen hen nu af en toe op. Parochianen doen mee met de actie van De Windwijzer om soep te koken voor de Voedselbank. Het Willibrord Actueel wordt regelmatig verspreid per e-mail. Zowel de Lucaskerk als de Pax Christikerk zijn op bepaalde momenten opengesteld voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. En heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld bij het halen van boodschappen... bel dan gerust de kerk.

De Willibrordgemeenschap is bereikbaar via spoedtelefoon 06-29037132 of via telefoon 06-31990959.

In Schiedam bellen vrijwilligers die vanuit de *Liduinabasiliek* bezoekwerk doen nu de ouderen op, die ze anders bezoeken. De kerk is enkele keren per week open voor persoonlijk gebed, met gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. Via e-mail heeft de koordirigent contact onderhouden met koorleden. Het Informatief wordt per mail verzonden en de website wordt bijgehouden.

De Liduinabasiliek is bereikbaar via telefoon 010-4268228.

Bij de *Jacobus-Martinus* gemeenschap in Schiedam-Noord/Kethel zijn er telefoencirkels. Ouderen bellen elkaar en doen boodschappen voor elkaar. De oecumenische gebedsdiensten in de Goede Week zijn als besloten vieringen doorgestaan, en online te zien via de [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

De Jacobus-Martinus gemeenschap is bereikbaar via twee noodnummers: 06-15377328 en 06-82559199.

In de gemeenschap *Sint Jan de Doper-Visitatie* in Schiedam proberen vrijwilligers per mail contact te houden met parochianen. Wilt u deze mails ontvangen, stuur dan een bericht naar [coordinatorbeheercommissie@sintjan-visitatie.nl](mailto:coordinatorbeheercommissie@sintjan-visitatie.nl). De lokale website van deze gemeenschap, [www.sintjan-visitatie.nl](http://www.sintjan-visitatie.nl), wordt dagelijks bijgehouden met teksten ter bezinning (voor opmerkingen of suggesties: [webmaster@sintjan-visitatie.nl](mailto:webmaster@sintjan-visitatie.nl)). Per e-mail en telefoon worden de festiviteiten rond de feestelijke viering van 5 juli a.s. voorbereid.

De gemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie is bereikbaar via telefoon 010-4735066.

Vrijwilligers van de Schiedamse gemeenschap *H. Hart van Jezus* houden hun ogen en oren open. Bezoekers houden telefonisch contact met mensen waar zij anders langs zouden gaan. Door een kaartje bij een bijzondere gelegenheid wordt er aandacht gegeven aan parochianen.

De gemeenschap H. Hart van Jezus is bereikbaar via noodnummer: 010-4268711.

De vrijwilligers en contactpastores van de gemeenschappen van parochie De Goede Herder wensen u allen veel kracht toe in deze tijd en Gods barmhartige zegen!

## Openstelling kerken

We kunnen ons voorstellen dat u in deze moeilijke tijd behoefte heeft om de kerk te bezoeken, te bidden en een kaarsje aan te steken.

Om u daartoe in de gelegenheid te stellen heeft het pastoraal team besloten dat de kerken op bepaalde momenten voor persoonlijk gebed zijn opengesteld.

Dringende oproep:

- Hoe pijnlijk het ook is maar bezoek de kerk **niet** als u klachten hebt zoals keelpijn, verkoudheid, koorts of andere klachten die kunnen wijzen op besmetting met het Corona-virus.
- Bezoek de kerk eveneens niet als in uw gezin mensen zijn die klachten hebben zoals hierboven beschreven.
- Als u de kerk bezoekt, neem dan de voorgeschreven afstand tot uw medekerkerbezoeker in acht. Concreet betekent dit een afstand van 1.50 m tot elkaar in acht nemen.
- Geef elkaar geen hand en raak elkaar ook op een andere manier niet aan.
- Was uw handen voor en na het kerkbezoek.

In onderstaande tabel ziet u op welke dag, welk tijdstip en welke kerk geopend is voor persoonlijk gebed. **Er is geen viering.**

PLAATS	KERK	GEOPEND: DAG	TIJDSTIP
Schiedam	St. Liduina en OLV Rozenkrans	Woensdag	08.30-09.30
		Donderdag	19.00-20.00
		Vrijdag De aansluitende aanbiddingstijd tot 10.30 gaat niet door	08.30-09.30



		<i>Goede Vrijdag is de kerk alleen geopend van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur</i>	
	H.H. Jacobus en Martinus	Geen openstelling	
	H. Hart van Jezus	Geen openstelling	
	St. Jan de Doper-Visitatie	Geen openstelling	
Vlaardingen	H. Lucas	donderdag vrijdag <i>Op Goede Vrijdag</i>	10.00-11.30 11.30-12.30 15.00 -16.00
	Pax Christi	Maandag Donderdag Woensdag 1 en 15 apr.	13.30-15.00 10.00-11.30 14.00-15.00
Maassluis	H.H. Andreas, Petrus en Paulus	Maandag Donderdag Vrijdag <i>Goede Vrijdag alleen van</i>	09.00-11.30 09.00-11.30 09.00-11.30 15.00 -16.00

### **De Voedselbank is hard nodig, ook in deze tijd.**

Veel parochianen brengen houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank naar de kerk. Dat is veel moeilijker geworden, omdat kerken een beperkt aantal uren per week opengesteld zijn. Bovendien is het in sommige kerken, onder andere in Maassluis niet meer mogelijk om levensmiddelen te brengen. Maar de Voedselbank blijft voor veel huishoudens hard nodig om voldoende en gevarieerd voedsel op tafel te kunnen zetten. Om deze mensen toch te helpen (bijvoorbeeld door middel van tegoedbonnen, kunt u ook een bedrag overmaken naar de Voedselbank in uw woonplaats. De rekeningnummers (IBAN) van de Voedselbanken in onze regio zijn:

*NL64 INGB 0001 2101 07 ten name van Stichting Voedselbank  
Maassluis*

*NL78 RABO 0310 1946 60 ten name van Stichting Voedselbank  
Vlaardingen*

*NL16 INGB 0006 5082 38 ten name van Stichting Voedselbank  
Schiedam.*

## **Lichtjes in de tunnel**

Wat een vreemde tijd! Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nog nooit die onzekerheid, niet weten hoe lang nog. Nog nooit werd er zo ingegrepen in mijn dagelijks leven. Met een wijde boog om mensen heen lopen, niemand aanraken... geen handen schudden bij een uitvaart.

Ik ben opgegroeid met verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Eerlijk gezegd was ik weleens wat jaloers op mijn ouders en familieleden. Wat avontuurlijk, wat spannend, wat een prachtige bevrijdingsfeesten... Natuurlijk werden meestal de dingen verteld die goed afliepen... Dat mijn vader uit de rij wist te ontsnappen van mannen die naar Duitsland werden afgevoerd met die grote razzia. Dat mijn moeder veilig thuiskwam met haar boerenkaas uit Nootdorp...

We zitten we met zijn allen in de penarie, in een tunnel. Heel langzaam zie je wat licht aan het einde van de tunnel. Maar, hoorde ik pas iemand zeggen: 'Laten we ín die tunnel óók zorgen voor lichtjes.' Hoe? Een beer voor je raam (ik had geen beer, maar voor 50 cent bij de kringloop kocht ik een beertje).



Bel eens iemand op. "Hoe is het met jou? Red je het?" En groet de mevrouw die je op straat op afstand houdt...

Ik realiseer me ook wat ik het meest mis. Hier een aantal dingen die ik mis (dit komt nu in mij op).

- De koorrepetitie op woensdagavond.
- De kerk op zondag met ontmoeting na
- De vieringen in de Veertigdagentijd en Pasen...
- Ontmoetingen met aanraking....
- De horeca na een wandeling en het onmisbare toilet!

Nu ook een aantal dingen die ik nu doe en eerst niet.

- Me meer verdiep in Facebook. Ik plaats nu berichtjes met foto's en kijk naar leuke filmpjes.
- Meer in de tuin werken
- Opruimen/opruimen/opruimen!
- Lange telefoongesprekken hebben
- Wandelen op begraafplaatsen
- Een lezing voorbereiden in de tuin.

Als ik dit schrijf duurt het nog bijna vier weken voor het 28 april is.

Hopelijk kunnen we deze weken al gaan merken dat er vooruitgang is, dat het gevaar minder wordt. Het licht aan het einde van de tunnel! Dat zal meer kracht en moed geven!

En in de tussentijd, de tunneltijd... Blijf blij... en gezond!

Zalig Paasfeest!

*Lidwien Meijer*

### **Bericht van de Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

De PCI 'De Goede Herder' heeft recent 500 euro extra overgemaakt naar de voedselbanken van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Komt u andere zorgelijke situaties tegen, waarin de PCI m.n. financieel kan ondersteunen, dan horen wij dat graag! U kunt ons bereiken via e-mail [pci@goedeherderparochie.nl](mailto:pci@goedeherderparochie.nl).

*Annelies Eysink Smeets-van de Burgt, voorzitter PCI*

### **Hebt u een pastor nodig ?**

De pastores zijn te bereiken via de spoedtelefoon van uw deelgemeenschap.

#### Schiedam:

St. Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans

tel. 010- 4268228

H. H. Jacobuskerk en Martinuskerk

tel. 06-82 55 91 99 /  
06-15 37 73 28

H. Hart van Jezuskerk

tel. 06-16 39 44 25

St. Jan de Doper-Visitatiekerk

tel. 06-57 03 20 12

#### Vlaardingen:

H. Lucaskerk en Pax Christikerk

tel. 06-29037132 /  
tel. 06-31990959

#### Maassluis:

Petrus en Pauluskerk

tel. 06-51 58 48 47

## Eerste Heilige Communie



Door het Coronavirus was het pastoraal team helaas genoodzaakt de voorbereiding van de kinderen op hun Eerste Heilige Communie te onderbreken. Dat is heel verdrietig en spijtig maar het team had geen andere keus.

Nu het einde van de Coronacrisis nog niet in zicht is en de maatregelen van kracht blijven de kerken zeker tot en met 1 juni gesloten.

Hoe het daarna zal gaan is nu nog een groot vraagteken.

Het pastoraal team daarom ook het besluit genomen dat de vieringen van de Eerste H. Communie zoals die in de maand juni staan gepland niet zullen plaatsvinden.

Zodra er meer zicht is wanneer de kerken weer open zijn, zullen er nieuwe data gepand worden.

## Doopseries en dopen van uw kindje

In het bovenstaande berichtje kunt u lezen dat de vieringen en bijeenkomsten tot en met 1 juni zijn afgelast. Ook voor de doopvoorbereidingsavonden en de doopvieringen heeft het pastoraal team helaas moeten besluiten dat deze niet kunnen plaatsvinden tot en met de maand juni. Met de ouders die zich al hadden aangemeld worden zo spoedig mogelijk nieuwe afspraken gemaakt.

Het pastoraal team hoopt op uw begrip.



## Catechumenen

Na bovenstaande berichten zal het u niet verbazen dat ook het voorbereidingstraject voor de catechumenen is onderbroken. Ook zij zullen moeten wachten op hun opname in de kerk. Een moment in hun leven waar ze zich als groep op aan het voorbereiden waren. Dat moment komt, wanneer, dat weten we nog niet.



'Werken aan je toekomst': met dit thema gingen de werkgroepen Vastenactie en MOV-ZWO Maassluis in november afgelopen jaar aan de slag. Er is veel overlegd tussen werkgroepleden, met samenwerkingspartners uit andere kerken en met de projecten dichtbij. In drie steden was een mooi programma voorbereid voor de Vastenactie.

Het project uit het Zuiden was er op gericht jongeren (en volwassenen) in verschillende landen toekomstmogelijkheden te geven door een vervolgopleiding te volgen. Want wie een vak geleerd heeft, heeft meer kansen om zelf voldoende inkomen te verdienen.

Er waren twee projecten 'dichtbij'. In Maassluis was dit het jongerenwerk van InBlik, dat jonge mensen in Maassluis een duwtje in de rug probeert te geven. In Vlaardingen en Schiedam zou actie gevoerd worden voor de jongeren in de internationale schakelklassen van het VOS-college: vooral om ze de kans te geven zich te oriënteren op havenberoepen.

Hoe anders is het gelopen. Op 4 maart was er nog een avond over 'Paus Franciscus en de armen' in Vlaardingen. Op 11 maart vond een Vastenmaaltijd plaats in Maassluis, met een inspirerend verhaal van Morad Aissatti over zijn jongerenwerk bij InBlik. Een dag later viel Nederland compleet stil door de maatregelen tegen de corona-epidemie.

Betekent dit nu dat we het erbij laten zitten? Nee, want ook na de Vastenactie zullen onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf. Wij willen we later dit jaar, als de corona-epidemie voorbij is, de activiteiten stukje bij beetje alsnog oppakken. En wij zullen dan alsnog uw steun vragen om jongeren, dichtbij en ver weg, de kans te geven om te werken aan hun toekomst.

Als u nu alvast iets wilt geven: het rekeningnummer (IBAN) van de landelijke Vastenactie (voor het project 'ver weg') is: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Als u mee wilt doen met het project in Vlaardingen (project 'ver weg' en project voor jongeren in de schakelklas), dan kunt u een bedrag overmaken naar rekening NL04 INGB 0000 0233 25 t.n.v. Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen.

Maar... in het najaar zult u nog van de werkgroepen in de drie steden horen over vervolgoacties, om alsnog te geven voor jongeren die willen werken aan hun toekomst.

## **Verhaal: Haar man stond op in haar hart**

Op een ochtend kwam een oude vrouw de ruimte binnen. Hier hadden zich mensen verzameld die een dierbare hadden verloren. Ze droeg een lange regenjas. Ze keek niemand aan. Ze ging op een stoel dicht bij de deur zitten. Het gesprek viel stil, doodstil. Een jonge weduwe vroeg haar of ze koffie of thee wilde. Ze reageerde niet.

Het bleef stil, een ongemakkelijke stilte. Niemand wist raad met de situatie. Iemand anders bood haar iets te drinken aan. Geen reactie. De jonge weduwe keek naar haar en zei: 'U heeft veel verdriet nu uw man is overleden.'

Haar hoofd ging omhoog, in haar richting en ze vertelde op fluisterton over haar man, over zijn lange ziekbed, de zorg die ze om hem had en zijn verzorging. Iedereen luisterde.

Hoe meer ruimte ze kreeg om te vertellen, hoe meer ze over haar man deelde, wie hij voor haar was en wat hij voor anderen had gedaan. We kregen een mooi beeld van haar man.

Hij ging voor ons leven. Opeens stond ze op, deed haar regenjas uit en vertelde honderd uit. Aan het eind van de bijeenkomst dankte ze iedereen, stond op, trok haar jas aan en ging als herrezen naar huis.

We zeiden tegen elkaar: 'Met Pasen spreken we over verrijzenis van Jezus. Dit was nu een echte verrijzenis. Haar man stond op in haar hart. En toen dat was gebeurd, was ze krachtig genoeg om haar weg te gaan.'

**René Hornix**

Uit: Op weg naar Pasen 2020, Uitgeverij van Berne, Heeswijk

## **Pinkstergroet voor gedetineerden in 'De Schie'**

Elk jaar brengen wij vanuit de verschillende gemeenschappen van onze parochie een Pinkstergroet aan gedetineerden in justitiële inrichting 'De Schie'. In de afgelopen jaren kwamen er veel kaarten vanuit onze parochie binnen, die werden verspreid bij de Pinksterviering in 'De Schie'. Deze groet van buiten de muren werd in de bajes zeer gewaardeerd. Onze Pinkstergroet geeft hun de hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan.

Maar nu, in deze tijd van preventie tegen het corona-virus, is alles anders. Er zijn geen publieke vieringen in onze kerken. Er is nog wel contact tussen parochianen per mail, telefoon en internet, maar wij zien

elkaar weinig. Kunnen wij dit jaar dan wel de Pinkstergroet brengen? Lukt dat eigenlijk wel?

Toch: ook het leven van gedetineerden is ingrijpend veranderd. Ook zij hebben te maken met preventiemaatregelen. En dan is te merken dat een cel veel kleiner is dan een huis. Gevangenen zijn blij als ze even uit de cel kunnen, om gelucht te worden, of om even naar de gebedsruimte te gaan - op ruime afstand van elkaar.

Misschien kunnen we het toch proberen om ook dit jaar een Pinkstergroet te sturen? U kunt een kaartje schrijven en bezorgen bij uw kerk: in de brievenbus, of als de kerk geopend is voor persoonlijk gebed (zie voor de tijden het overzicht elders in dit blad). Als u uw kaartje uiterlijk op Hemelvaartsdag (21 mei) bezorgt, dan komt het nog op tijd in 'De Schie'. De nieuwe katholieke geestelijk verzorger, Paul ten Hacken zorgt dan dat de kaartjes bij de gedetineerden komen.

Het zou mooi zijn als wij, ondanks onze eigen zorgen, ook dit jaar de mensen in de bajes niet vergeten op weg naar Pinksteren.

*Namens de werkgroep 'Kerken met Stip', pastor Henri Egging*

Al regent het nog zo hard  
al lopen de rivieren over  
en staat er water in de stad  
het duurt maar even  
de zon breekt vast en zeker door  
en maakt alles weer droog.  
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.  
Zalig Paasfeest.

Soms huil je van verdriet  
en je denkt  
dit gaat nooit meer over  
maar er komt een dag  
dat je weer vrolijk bent  
en het verdriet vergeten is.  
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.  
Zalig Paasfeest.



AAN:

AFZENDER:  
PAROCHIE DE GOEDE HERDER  
SINGEL 104  
3112 GS SCHIEDAM

